

Giới Thiệu Sách I-Các Vua

- Tác giả được giấu tên; tuy nhiên, một số gợi ý về nhà tiên tri Giê-rê-mi.
- Nó được viết vào khoảng năm 560-538 trước Công nguyên.
- Mục đích của các Vua thứ nhất là chống lại những người không vâng lời Đức Chúa Trời trong suốt các vị vua cai trị của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Cuốn sách mô tả sự cai trị của Sa-lô-môn với tư cách là vị vua cuối cùng của Israel và sau đó là sự chia cắt vương quốc sau khi ông qua đời. Nó bao gồm một lời cầu nguyện lớn đến Chúa trong chương 8. Người viết sách Các vị vua mô tả các sự kiện của các Vương quốc phía Bắc và phía Nam sau khi phân chia.
- **Trong chương 1-11**, Sa-lô-môn trở thành vua, theo một phương pháp bạo lực, sau khi cha của ông là Đa-vít qua đời. Đa-vít hướng dẫn Sa-lô-môn “đi theo đường lối của Ngài (Đức Chúa Trời)” (2: 3). Solomon cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan và Chúa hài lòng trước yêu cầu này và chấp thuận. Solomon bắt đầu xây dựng, bao gồm ngôi đền mà cha ông là Đa-vít mong muốn và chuẩn bị cho ông xây dựng. Ông bắt đầu xây dựng ngôi đền từ 480 năm sau cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập. Bảy năm sau, Hòm Giao ước được đưa đến đền thờ, vinh quang của Chúa ngự xuống trên nó, Sa-lô-môn cầu nguyện một lời cầu nguyện đầy quyền năng, và sau đó các cửa lễ được dâng lên. Sa-lô-môn mặc dù là vị vua khôn ngoan nhất từ trước đến nay, nhưng không làm những điều khôn ngoan như vậy và bắt đầu tôn thờ các vị thần của vợ mình và bị khuất phục bởi ham muốn phụ nữ của ông.
- **Trong chương 12-22** cho thấy sự khởi đầu của sự kết thúc của vương quốc Y-sơ-ra-ên thống nhất.
- Quốc gia, với những quyết định khó khăn để lựa chọn một lựa chọn sai lầm. Năm 931 trước Công nguyên, vương quốc này chia làm hai: Bắc và Nam. Rô-bô-am kế thừa vương quốc và kiên trì về việc thực thi thuế cao. Các bộ lạc phía Bắc bắt đầu một cuộc nổi dậy và Giê-rô-bô-am lên ngôi vua của Israel. Mười chi phai trở thành Vương quốc phía Bắc của Israel và hai chi phai Judah và Benjamin trở thành Vương quốc phía Nam của Judah. Đức Chúa Trời dựng dậy nhà tiên tri Ê-li để cảnh báo vua ác A-háp hãy từ bỏ việc thờ thần tượng và quay trở lại với Đức Giê-hô-va.

Buổi già của Đa-vít



Vua Đa-vít đã già, tuổi cao; và mặc dầu người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được. ² Các tôi tớ người nói với người rằng: Xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh, để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua, thì vua chúa tôi có thể ấm được. ³ Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Y-sơ-ra-ên một người gái trẻ đẹp, và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, dẫn nàng đến cùng vua. ⁴ Người gái trẻ này rất là lịch sự. Nàng săn sóc và hầu hạ vua; nhưng vua không thân cận nàng.





A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, tự tôn mà rằng: Ta sẽ làm vua. Người sắm xe và quân kị, cùng năm mươi người chạy trước mặt mình.



Bát-Sê-ba cúi mình xuống và lạy trước mặt vua. Vua hỏi rằng: Người muốn chi? ¹⁷ Bà tâu rằng: Chúa tôi ôi! chúa đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúa thề cùng con đòi của chúa rằng: Sa-lô-môn con trai người sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. ¹⁸ Ôi vua chúa tôi! Nhưng bây giờ, A-đô-ni-gia làm vua, mà chúa chẳng biết chi đến. ¹⁹ Người lại có giết bò đực, bò tơ mập, và chiên rất nhiều, cũng có mời hết thầy các vương tử với A-bia-tha, thầy tế lễ, và Giô-áp, quan tổng binh; nhưng người không mời Sa-lô-môn, kẻ tôi tớ vua.

Đoạn, vua Đa-vít nói: Hãy đem các đày tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Sa-lô-môn, con trai ta, lên cỡi con la của ta, rồi đưa nó đến Ghi-hôn.



Thầy tế lễ Xa-đốc lấy cái sừng dầu trong Đền tạm, và xúc cho Sa-lô-môn. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế! ⁴⁰ Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo, và vui mừng khôn xiết, đến nỗi đất rung động bởi tiếng la của họ.



Lời trời của Đa-vít. – Người qua đời. – Sa-lô-môn khởi trị vì



Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công, ⁴ và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta, rằng: Nhược bằng các con trai người cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì người sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên.

Lời trời của Đa-vít. – Người qua đời. – Sa-lô-môn khởi trị vì

1. Con biết sự Giô-áp, con trai Xê-ru-gia, đã làm cho cha, sự nó đã làm cho hai quan tướng của Y-sơ-ra-ên, là Áp-ne, con trai của Nê-rơ, và A-ma-sa, con trai của Giê-the, là hai người nó đã giết, làm đổ huyết ra trong lúc hòa bình như trong cơn chiến trận, và khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận dính vào đai nó thắt lưng, cùng vào giày nó mang nơi chân. ⁶ Con hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó xuống âm phủ cách bình yên.

2. Con hãy ở với các con trai Bát-xi-lai, người Ga-la-át, cách nhân từ cho họ ăn đồng bàn cùng con; vì chính chúng nó đã đả cha như vậy, mà đến đón rước cha, lúc cha chạy trốn trước mặt Áp-sa-lôm, anh con.

3. Này còn kẻ ở với con, là Si-mê-i, con trai Ghê-ra, người Bên-gia-min, ở Ba-hu-rim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyên rửa cha trong ngày cha đi đến Ma-ha-na-im; nhưng nó xuống đón cha tại Giô-đanh, thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với nó rằng: Ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm. ⁹ Bây giờ, con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, biết thế nào phải xử nó: Con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ.

Đa-vít an giấc với các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít. Những ngày Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm: Người trị vì bảy năm tại Hép-rôn, và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem

Đa-vít an giấc với các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít.



Đa-vít an giấc với các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít. Những ngày Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm: Người trị vì bảy năm tại Hép-rôn, và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem.

Sa-lô-môn kết hôn



Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, cưới con gái người, rước nàng về thành Đa-vít

Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho người

Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kẻ Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. ⁸ Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được. ⁹ **Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?**

¹⁰ Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. ¹¹ Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì người đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch người, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán, ¹² **này, ta đã làm theo lời cầu xin của người, ban cho người tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước người chẳng có ai bằng, và sau người cũng sẽ chẳng có ai ngang.** ¹³ Và lại, ta cũng đã ban cho người những điều người không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời người, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như người. ¹⁴ **Lại nếu người đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta, như Đa-vít, cha người, đã đi, thì ta sẽ khiến cho người được sống lâu ngày thêm.**

Sự khôn ngoan Sa-lô-môn



Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia. ²⁶ Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, --- vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, --- bèn tâu với vua rằng: Ôi, chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày; hãy chia nó đi. Bấy giờ, vua cất tiếng phán rằng: Hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó; ấy là mẹ nó. ²⁸ **Cả Y-so-ra-ên đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đặng xử đoán công bình.**

Sa-lô-môn sắm sửa cất đền thờ



Sa-lô-môn sắm sửa cất đền thờ



❖ Hiram cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương và gỗ tòng, bao nhiêu tùy người muốn.

Sa-lô-môn còn có bảy vạn người khiêng gánh, và tám vạn người đẽo đá trong núi. Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi, dựng dùng làm nền của đền thờ. ¹⁸ Các thợ của Sa-lô-môn và của Hiram, với người Ghi-bê-lít, đẽo đá và dọn cây cùng đá dựng cất đền. **Xảy ra năm bốn trăm tám mươi, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là năm thứ tư của Sa-lô-môn trị vì trên Y-sơ-ra-ên, nhằm tháng Xíp, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất đền của Đức Giê-hô-va.**

Kiểu đền thờ Sa-lô-môn xây cất



❖ Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hàm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất.

❖ Sa-lô-môn lại làm những khí dụng cho đền Đức Giê-hô-va: là bàn thờ vàng, những bàn bằng vàng, để bánh trần thiết; ⁴⁹ chân đèn bằng vàng rỗng đặt trước nơi chí thánh, năm cái ở bên hữu và năm cái ở bên tả, cùng hoa, thép đèn, và cái nĩa bằng vàng; ⁵⁰ những chén, dao, chậu, muống, và đồ đựng tro bằng vàng rỗng; những chốt cửa hoặc dùng cho cửa của nhà phía trong, hoặc nơi chí thánh, hay là dùng cho cửa của đền thờ, thì đều bằng vàng.

❖ Sa-lô-môn cất đền hết bảy năm.

Sa-lô-môn cũng cất cung điện mình, xong mọi việc trong mười ba năm



By permission of Messrs. Agnew & Sons

THE VISIT OF THE QUEEN OF SHEBA TO KING SOLOMON.

Painted by Sir E. J. Poynter.

The fame of King Solomon's magnificence and wisdom was carried to distant lands. Princes came from afar to listen to his sayings and to see the grandeur of his court. His great treasury throve with gold, silver and precious stones.

Lễ khánh thành đền thờ. – Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn



Khi các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va, 4 dờ đi luôn với Đền tạm và các khí dụng thánh ở trong Đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên

Vua và cả Y-sơ-ra-ên đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va



Kể đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, bèn giơ tay lên trời, mà rằng:

²³ Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Hoặ trên trời cao kia, hoặ dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. ²⁴ Đối cùng tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay.

Nữ vương nước Sê-ba đến thăm Sa-lô-môn



Khi nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố. ² Bà đến Giê-ru-sa-lem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. ³ Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua, mà vua không giải nghĩa nổi cho bà.

Sa-lô-môn tríu mến những người nữ



Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại: tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít.² Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: **Các người và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các người hướng theo các thần chúng nó.** Sa-lô-môn tríu mến những người nữ ấy. **Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.** Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác. Sa-lô-môn cúng thờ Át-tạt-tê, nữ thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm, là thần đáng gớm ghiếc của dân Am-môn. ⁶ Như vậy, Sa-lô-môn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như Đa-vít, cha người, đã làm

Sa-lô-môn thờ hình tượng



Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác. Sa-lô-môn cúng thờ Át-tạt-tê, nữ thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm, là thần đáng gớm ghiếc của dân Am-môn

When Israel Became Two Nations



And Ahijah laid hold of the new garment that was on him and tore it into twelve pieces and he said to Jeroboam, Take for yourself ten pieces, for thus says YHWH the Elohim of Israel, 'Behold I am about to tear the kingdom from the hand of Solomon and will give you ten tribes.'

1 Kings 11:30-31

Vả, Giê-rô-bô-am là một người mạnh dạn và tài năng; Sa-lô-môn thấy người tuổi trẻ có tài nghệ, bèn đặt người làm đầu khâu cho cả nhà Giô-sép. ²⁹ Xảy trong lúc đó, Giê-rô-bô-am ở Giê-ru-sa-lem đi ra, gặp tiên tri A-hi-gia ở Si-lô tại giữa đường, mặc cái áo tơ mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. ³⁰ A-hi-gia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm mười hai miếng. ³¹ Đoạn, người nói với Giê-rô-bô-am rằng: **Hãy lấy mười miếng về phần người**, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vậy: **Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho người mười chi phái của nước ấy.**

Sa-lô-môn qua đời



Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem cai trị trên cả Y-sơ-ra-ên trong **bốn mươi năm**.⁴³ Đoạn, Sa-lô-môn an giấc cùng các tổ phụ người, và được chôn trong thành Đa-vít, cha người. **Rô-bô-am, con trai người, cai trị thế cho người.**

Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn, cai trị thế cho người



Phe đảng mướn chi phái: Các vua Giu-đa và các vua Y-sơ-ra-ên



Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá; nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua.

Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn, cai trị thế cho người



Ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. ¹¹ Vậy, cha ta đã gán một cái ách nặng cho các người, ta sẽ làm cái ách các người thêm nặng hơn nữa; cha ta sửa phạt các người bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các người bằng roi bọ cạp

Vương quốc đã kéo dài 120 năm - Nước bị chia hai



Sau-lo trị vì 40 năm [Công vụ 13:21](#)

Đa-vít 40 năm [2-Sa-mu-ên 5:4](#)

Sa-lô-môn 40 năm [1-Các vua 11:42](#)

Sau khi Sa-lô-môn băng hà, thì nước bị chia hai. 10 chi phái hợp thành nước phía Bắc, gọi là "Y-sơ-ra-ên." Còn chi phái Giu-đa và chi phái Bên-gia-min hợp thành nước phía Nam, gọi là "Giu-đa." Nước phía Bắc kéo dài được hơn 200 năm, rồi bị người A-si-ri hủy diệt khoảng năm 721 T.C.. Nước phía Nam kéo dài được hơn 300 năm, rồi bị người Ba-by-lôn hủy diệt khoảng năm 600 T.C..

Sự ly khai của 10 chi phái là "bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến" ([1Các vua 12:15](#) [1Các vua 11:11](#), [1Các vua 11:31](#)) để hình phạt sự bội đạo của Sa-lô-môn và để làm bài học cho người Giu-đa.

Giê-rô-bô-am làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên

Khi dân Y-sơ-ra-ên hay rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình, và lập người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên. Chỉ có chi phái Giu-đa cứ theo nhà Đa-vít mà thôi.



Các người đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là các thần người, đã đem người ra khỏi xứ Ê-díp-tô.²⁹ Người đặt con này tại Bê-tên, và con kia tại Đan.³⁰ Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan dựng thờ lạy bò con ấy

Tiên tri Ê-li tại khe Kê-rít và ở nhà người đàn bà góa Sa-rép-ta



Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe. ⁷ Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa

Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kia, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi người.¹⁰ Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà góa lượm củi. Ta xin người hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Cũng hãy đem trong tay người cho ta một miếng bánh nữa



Tiên tri Ê-li tại nhà người đàn bà góa Sa-rép-ta



Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. ¹³ Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như người đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau người sẽ làm cho người và cho con trai người. ¹⁴ Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. ¹⁵ Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. ¹⁶ Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.

Tiên tri Ê-li tại nhà người đàn bà góa Sa-rép-ta



Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau; bệnh rất nặng đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở.

Người nằm áp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! Xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó.²² Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li; linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại.²³ Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống.²⁴ Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật.

Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ



Người dùng mười hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va; chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hạt giống; ³³ rồi chất củi, sả bò tơ ra từng miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: ³⁴ Hãy múc đầy bốn bình nước, và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói: Hãy làm lần thứ nhì; thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: Hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, ³⁵ cho đến nỗi nước chảy chung quanh bàn thờ, và đầy cái mương nữa,

³⁶ Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tội lỗi Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. ³⁷ **Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.**

³⁸ **Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương.**

1-Các vua 12-22-- Nước bị chia hai

các Vua Y-sơ-ra-ên			Các Vua Giu-đa		
Giê-rô-bô-am	22 năm	<i>xấu</i>	Rô-bô-am	17 năm	<i>phần nhiều xấu</i>
Na-đáp	2 năm	<i>xấu</i>	A-bi-giam	3 năm	<i>phần nhiều xấu</i>
Ba-ê-sa	24 năm	<i>xấu</i>	A-sa	41 năm	<i>tốt</i>
Ê-la	2 năm	<i>Xấu</i>			
Xim-ri	7 ngày	<i>Xấu</i>			
Ôm-ri	12 năm	<i>Xấu tệ</i>			
A-háp	22 năm	<i>Xấu nhứt</i>	Giô-sa-phát	25 năm	<i>Tốt</i>
A-xa-chia	2 năm	<i>Xấu</i>			

1-Các vua 12-22-- Nước bị chia hai

Tôn giáo của nước phía Bắc - Y-sơ-ra-ên

Giê-rô-bô-am, vua của nước phía Bắc, muốn giữ cho hai nước cứ chia rẽ, nên đã dùng một biện pháp chánh trị. Ông lựa chọn sự thờ lạy con bò con, là tôn giáo Ai-cập, lấy đó làm quốc giáo cho nước mình mới thành lập. Sự thờ lạy tà thần Ba-anh do Giê-sa-bên đem vào thạnh hành chừng 30 năm, rồi bị Ê-li, Ê-li-sê và Giê-hu tuyệt diệt không hề phục hồi nữa. Nhưng không hề có một vua nào toan định đem dân trở về cùng Đức Chúa Trời.

Tôn giáo của nước phía Nam - Giu-đa

Sự thờ lạy Đức Chúa Trời.--Dầu hầu hết các vua Giu-đa phụng sự hình tượng và đi theo đường lối gian ác của các vua Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng có một vài ông thờ lạy Đức Chúa Trời, và thỉnh thoảng có những cuộc cải cách tôn giáo lớn lao trong nước Giu-đa. Tuy nhiên, nói chung, thì mặc dầu các đấng tiên tri thường cảnh cáo kinh khiếp, nước Giu-đa cũng ngày càng chìm sâu xuống sự thờ lạy tà thần Ba-anh góm ghiếc và các tôn giáo khác của người Ca-na-an cho đến khi không còn phương cứu vãn nữa.

Những Điều Áp Dụng Thuộc Linh trong Sách Các Vua

Sách Các Vua nhắc nhở chúng ta rằng **chúng ta chỉ được phụng sự Đức Chúa Trời**. Chúng ta không được phục vụ những vị thần giả dối. Chúng ta phải nghe lời Đức Chúa Trời và không làm những việc ác.

➤ **Điều quan trọng là phải hoàn thành tốt.**

❖ *Solomon khởi đầu tuyệt vời - nhưng anh ấy không hoàn thành tốt.*

❖ *Elijah khởi đầu tuyệt vời nhưng sau đó nản chí - nhưng ông không bỏ cuộc. Ê-li đã hoàn thành tốt.*