

# EZRA

446 BC

## Returning and Rebuilding

time. The history of our race is marked by the  
isolation; only the intervention  
our own arrogant

the crown  
focus of  
cleansing  
the pe

# E-xơ-ra

## Từ Chốn Lưu Đày Trở Về Xứ Sở Xây Lại Đền Thờ

**Tác giả:** Người ta cho rằng chính E-xơ-ra là tác giả sách này.

### Mục đích viết:

✓ Sách E-xơ-ra ghi lại hai khoảng thời gian riêng biệt ngay sau bảy mươi năm bị giam cầm ở Ba-by-lon.

✓ Câu chuyện của E-xơ-ra tiết lộ hai vấn đề chính mà những người lưu vong trở về phải đối mặt:

1/ cuộc đấu tranh để khôi phục lại đền thờ (E-xơ-ra 1:1-6:22).

2/ nhu cầu cải cách tâm linh (E-xơ-ra 7:1-10:44).

Cả hai đều cần thiết để dân sự tái tạo mối tương giao với Chúa.

Một mục đích được tiết lộ: Đức Chúa Trời giữ các lời hứa của Ngài. Qua các nhà tiên tri, Đức Chúa Trời đã định sẵn rằng những người được Ngài chọn sẽ trở về xứ sở của họ sau bảy mươi năm lưu đày. Lời tường thuật của E-xơ-ra tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã giữ lời Ngài, và nó cho thấy rằng khi dân sự của Đức Chúa Trời vẫn trung tín với Ngài, Ngài sẽ tiếp tục ban phước cho họ. Do đó, cuốn sách nhấn mạnh đến đền thờ và sự thờ phượng

# E-xơ-ra

## Các chủ đề chính của sách E-xơ-ra bao gồm:

- Mong muốn của Đức Chúa Trời để thu phục dân sự của Ngài
- Sự cần thiết của dân sự để cam kết sống theo Đức Chúa Trời
- Lời Đức Chúa Trời là nền tảng của một đời sống công bình

## Tóm tắt ngắn gọn:

### ➤ I- E-xơ-ra 1-6:

đề cập đến sự trở lại đầu tiên của người Do Thái khỏi bị giam cầm, dẫn đầu bởi Xô-rô-ba-bên — khoảng thời gian hai mươi ba năm bắt đầu với sắc lệnh của Si-ru của Ba Tư và kết thúc bằng việc xây dựng lại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa (538–515 TCN).

### ➤ II- E-xơ-ra 7-10:

tiếp tục câu chuyện hơn tám mươi năm sau, khi E-xơ-ra dẫn đầu nhóm người thứ hai lưu vong đến Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa.

# Xô-rô-ba-bên đến từ đâu?

Xô-rô-ba-bên là một quý tộc sinh ra trong cảnh bị giam cầm sau khi cha mẹ của ông bị đày sang Ba-by-lôn. Là con trai của Sa-la-thi-ên, ông cũng là cháu của Giê-hô-gia-kin - vị vua cuối cùng của Giu-đa trước cuộc chinh phục của Babylon. Mặc dù Giê-hô-gia-kin lúc đầu bị cầm tù, Kinh thánh chỉ ra rằng trong những năm cuối đời, ông đã được một vị vua mới sủng ái không hề kém cạnh: “Vì vậy, Giê-hô-gia-kin đã gác lại bộ quần áo tù của mình và trong suốt phần đời còn lại của mình, thường xuyên ăn ở bàn của nhà vua” (2 Các Vua 25:27-30).

Do đó, có khả năng là cậu bé Xô-rô-ba-bên được hưởng lợi từ địa vị được ưu ái của ông nội, lớn lên trong hoàng gia Ba-by-lôn và được giáo dục về chính trị và quân sự cũng như có nguồn gốc vững chắc của đức tin Do Thái. Khi Ba Tư lật đổ Babylon được cho là bất khả chiến bại vào khoảng năm 539 trước Công nguyên, dường như ông đã tìm thấy sự ưu ái mới từ vị vua chinh phục, Si-ru. Theo lệnh của nhà cai trị Ba Tư chiến thắng, Xô-rô-ba-bên được bổ nhiệm làm "thống đốc" của Giu-đa và được cử trở lại Giê-ru-sa-lem vào năm 538 TCN để lãnh đạo nỗ lực xây dựng lại Đền thờ của Đức Chúa Trời ở đó (E-xơ-ra 2:1-2; A-ghê 1:1).

❖ Xô-rô-ba-bên được liệt kê trong Kinh thánh là tổ tiên của Chúa Giê-su Christ ( [Ma-thi-ơ 1:12-13](#) ; [Lu-ca 3:27](#) )

## E-xơ-ra đến từ đâu?

✓ E-xơ-ra, tên có nghĩa là “**sự giúp đỡ**”, là hậu duệ của A-ron, thầy tế lễ cả dưới thời Môi-se, người đã trở thành thầy tế lễ cả của đền thờ được xây dựng lại (**E-xơ-ra 3:2, E-xơ-ra 7:1-5**).

✓ Được bổ nhiệm trở thành thầy tế lễ và một người ghi chép, E-xơ-ra cũng là một nhà văn phong phú. Ngoài cuốn sách mang tên mình, ông đã đóng góp cho cả sách **Sử-ky 1 và 2**, cũng như sách Nê-hê-mi. **Thi thiên 119**, một bài ca tụng Lời Đức Chúa Trời gồm 176 câu hay, được cho là cũng do ông viết ra. “Ông ấy là một người thầy, thông thạo Luật pháp Môi-se” (**E-xơ-ra 7:6**).

✓ E-xơ-ra được phép của vị vua kế tiếp, A-ta-xét-xe, dẫn đầu một nhóm lưu vong khác trở về. Ông nhận thấy ngôi đền được khôi phục lại trong vinh quang, nhưng sớm nhận ra rằng cuộc sống thờ phượng của những người còn sót lại cần được sửa chữa.

“... các nhà lãnh đạo đến gặp E-xơ-ra và nói: 'Dân Y-sơ-ra-ên, kể cả các thầy tế lễ và người Lê-vi, đã không giữ mình tách biệt khỏi các dân tộc lân cận bằng những thói tục ghê tởm của họ ... Họ đã lấy một số con gái của họ làm vợ. cho chính họ và con trai họ, và đã hòa đồng dòng thánh với các dân tộc xung quanh họ ’’ (**E-xơ-ra 9:1-2**). Khi được kể về tội lỗi của mọi người, E-xơ-ra ngay lập tức xé áo choàng và ngồi xuống. Sau đó, anh quỳ xuống và cầu xin Chúa tha thứ.

✓ Sau đó, ông ra lời kêu gọi tất cả những người lưu vong tập trung lại thành phố, tại đây ông chỉ đạo những người đàn ông phải ly khai khỏi vợ con ngoại quốc của họ. Người dân đã tuân theo, và cuối cùng thiết lập lại các tập tục khác như làm lễ dâng phân mười và tuân theo ngày sa-bát.

# Israel in Captivity





# The Return to Zion

- 538-515 BC Sheshbazzar, Zerubbabel
- 457-428 BC Ezra and Nehemiah



## Đế quốc Ba-by-lôn (606-536 T.C.).



Hủy phá thành Giê-ru-sa-lem.  
Bắt dân Giu-đa đi làm phu tù.



## Đế quốc Ba-tư (536-330 T.C.).



Cho phép dân Giu-đa từ chốn phu tù trở về cố hương,  
và giúp họ tự tái lập thành một quốc gia.

# Đế quốc Ba-tư đã tồn tại được 200 năm (536-331 T.C.).

Các vua Ba-tư là:

- **Si-ru** (538-529 T.C.). Chiến thắng Ba-by-lôn (536 T.C.).  
Đưa Ba-tư lên địa vị đế quốc bá chủ thế giới.  
Cho phép dân Do-thái trở về quê hương, để được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai.
- **Cambyses** (529-522 T.C.). Người ta tưởng rằng ông thời là **At-ta-xét-xe**.  
có chép ở E-xơ-ra 4:7, 11, 23 đã ra lệnh ngưng việc xây cất Đền .
- **Đa-ri-út I** (*Hystaspes*) (521-485 T.C.).  
Cho phép hoàn thành Đền thờ (E-xơ-ra 6).
- **Xet-xe** (A-suê-ru) (485-465 T.C.). Nổi tiếng vì đã giao chiến với người Hy-lạp.  
Ê-xơ-tê là hoàng hậu của ông. Mạc-đô-chê là thủ tướng của ông.
- **At-ta-xét-xe I** (*Longimanus*) (465-425 T.C.). Rất khoan hồng đối với dân Do-thái.  
Cho phép Nê-hê-mi, quan tể tướng của mình, xây lại thành Giê-ru-sa-lem.
- **Xet-xe II** (424); **Đa-ri-út II** (*Nothius*) (423-405); **At-ta-xét-xe II** (*Mnemon*) (405-358);  
**At-ta-xét-xe III** (*Ochus*) (358-338); *Arses* (338-335).
- **Đa-ri-út III** (*Codomanus*) (335-331). Ông bị *Alexandre* đại đế đánh bại năm 331 T.C.,  
tại trận *Arbela* nổi danh trong lịch sử, gần vị trí thành Ni-ni-ve.

**Đó là lúc Ba-tư sụp đổ và Hy-lạp dấy lên.**



## Vua Si-ru ra chiếu chỉ tha cho dân sự về



✓ Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, rao truyền trong khắp nước mình, và cũng ra chiếu chỉ, mà rằng: Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian, và bảo ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa.

✓ Trong các người, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!

✓ Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật, và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác.





Vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va, mà Nê-bu-cát-nét-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người. Đây là số của các khí dụng ấy: ba mươi cái chậu vàng, ngàn cái chậu bạc, hai mươi chín con dao, ba mươi cái chén vàng, bốn trăm mười cái chén bạc thứ hạng nhì, một ngàn cái khí dụng khác. **Hết thấy những khí dụng bằng vàng và bạc số là năm ngàn bốn trăm cái**



Khi những người bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn được dẫn về Giê-ru-sa-lem, thì Sết-ba-xa đem lên luôn hết thảy vật ấy.



# Route of Jewish Exiles



Area where Babylonians resettled the deported Jews

Tel-abib, Tel-melah, Tel-harsha

City of Jerusalem

Babylon

# Có ba lần hồi hương:

1. 538 T.C.. Xô-rô-ba-bên cùng với 42.360 người Do-thái, 7337 tô tở, 200 ca công, 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà, 6720 con lừa và 5400 khí dụng bằng vàng, bằng bạc đã bị cướp mất ở Giê-ru-sa-lem.
2. 457 T.C.. E-xơ-ra với 1754 người nam, 100 ta-lâng vàng, 750 ta-lâng bạc, kể cả lễ vật của vua. Không nói có đàn bà, con trẻ cùng đi hay chẳng. Hành trình hết 4 tháng.
3. 444 T.C.. Nê-hê-mi, với tư cách trấn thủ và có một đội quân hậu vệ, đã trở về xây lại thành Giê-ru-sa-lem, có vách lũy kiên cố, các khoản kinh phí do chánh phủ chịu.







**Babylon**

**City of Jerusalem**

**Ba-tur**







Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nê-bu-cát-nét-sa, vua Ba-by-lôn, bắt dẫn qua Ba-by-lôn, này những người bị đầy đó trở lên Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình, có Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, Nê-hê-mi, Sê-ra-gia, Rê-ê-gia, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bạt, Biết-vai, Rê-hum và Ba-a-nad dẫn dắt.





➤ 538 T.C.. Xô-rô-ba-bên cùng hội chúng đếm được (42,360) người, tôi trai tứ gái là (7,337) người. Cũng có (200) người nam nữ ca hát. Chúng có (736) con ngựa, (245) con la, (435) con lạc đà, và (6,720) con lừa.





- ✓ Có nhiều trường tộc, khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ.
- ✓ Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền sáu mươi mốt ngàn đa-riéc vàng, năm ngàn min bạc, và một trăm bộ áo thầy tế lễ.
- ✓ Vậy, những thầy tế lễ, người Lê-vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ, và cả dân Y-sơ-ra-ên, thầy đều ở trong bốn thành mình





- ✓ Đến tháng bảy, khi dân Y-sơ-ra-ên đã ở trong bốn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Giê-ru-sa-lem.
- ✓ Bảy giờ, Giê-sua, Xô-rô-ba-bên, và các anh em người, đều chỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đặt dâng của lễ thiêu tại đó.
- ✓ Từ ngày mồng một tháng bảy, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va; nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va.





Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp, đều cầm chập chửa, đặt ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã lập ra, Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va





Khi các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, bèn đi đến Xô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa-Ha-đôn, vua A-si-ri, đem chúng tôi lên đây





Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các người chẳng được phần chung với chúng ta dựng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta; song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, y như Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, đã truyền bảo chúng ta.





Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất; và trọn đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, cho đến đời Đa-ri-út, vua Phe-rơ-sơ, trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giu-đa, đặng phá việc họ lo toan.

# Tu bổ đền thờ tại Giê-ru-sa-lem bị đình trệ

- ✓ Nhằm đời A-suê-ru, vừa bắt đầu lên ngôi, thì chúng làm một cái trượng cáo dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem.
- ✓ Qua đời A-ta-xét-xe, thì Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và đồng liêu của chúng, viết biểu tấu lên A-ta-xét-xe, vua Phe-rơ-sơ.
- ✓ Rê-hum, tể tướng, Sim-sai, thơ ký, và các đồng liêu của họ ở trong thành Sa-ma-ri và trong các miền khác bên phía này sông:  
Tâu vua hay rõ ràng những người Giu-đa đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Giê-ru-sa-lem, đương lập lại thành phản nghịch hung ác ấy; chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ các nền cho xong rồi. Vậy, nguyện vua biết rõ ràng ví bằng thành này được cất lại, và vách tường nó được xây lên, tất dân nó sẽ chẳng tiến cống, nộp thuế, hoặc đóng tiền mãi lộ, rồi sau chắc sẽ gây họa cho vua.
- ✓ Vua bèn giáng chiếu cho tể tướng Rê-hum, cho thơ ký Sim-sai, và cho các đồng liêu của họ ở tại Sa-ma-ri và ở trong các miền khác phía bên này sông, mà rằng:  
Vì vậy, các người hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này, cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó.
- ✓ Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem đình cho đến năm thứ hai đời Đa-ri-út, vua Phe-rơ-sơ, trị vì. Sự chống đối của những "kẻ thù" này đã gây ra sự chậm trễ kéo dài 17 năm.





✓Vả, tiên tri **A-ghê và tiên tri Xa-cha-ri**, con của Y-đô, nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho các người Giu-đa tại xứ Giu-đa và ở tại Giê-ru-sa-lem. Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua, con trai của Giô-xa-đác, bèn chỗi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ.



# Ai ban lệnh cho các người cất cái đền này



Ultimate Bible  
Picture Collection

✓ Tát-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, đến tìm dân Giu-đa, mà nói cùng chúng như vậy: Ai ban lệnh cho các người cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền này. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại Đa-ri-út, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy

## Đoạn 5 **Bổn sao lục quan tổng đốc của xứ, tấu lên vua Đa-ri-út**

✓ Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng: Ai ban lệnh cho các người cất cái đền này và xây vách thành này lên?

✓ Chúng đáp lời như vậy: Chúng tôi vốn là kẻ tội tở của Đức Chúa Trời, Chúa tể của trời và đất; chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ, đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Y-sơ-ra-ên lập lên và làm cho hoàn thành.

✓ Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là người Canh-đê; vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Ba-by-lôn.

✓ Nhưng năm đầu đời Si-ru, vua Ba-by-lôn, trị vì, vua Si-ru truyền lệnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời.

✓ Vua Si-ru cũng rút ra khỏi đền thờ Ba-by-lôn những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đem về trong đền thờ Ba-by-lôn; Si-ru giao các vật ấy cho danh Sết-ba-xa, mà người lập làm quan tổng đốc, và nói với người rằng: Hãy lấy các khí dụng này, đi để trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó.

✓ Vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Ba-by-lôn, xem thử thật Si-ru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem chẳng. Đoạn, cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy.



✓ Vua Đa-ri-út bèn truyền tra khảo trong tàng thư viện là nơi chứa các bửu vật tại Ba-by-lôn. Người ta tìm được trong đống ở Éc-ba-tan tại tỉnh Mê-đi, một cuốn giấy trên đó có di tích như vầy:

Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Si-ru ra chiếu chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem rằng: Khá xây cất lại đền của Đức Chúa Trời, dựng làm nơi dâng những của lễ; các nền nó phải lập cho vững bền.

✓ Lại, các khí dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời, mà Nê-bu-cát-nét-sa đã lấy trong đền thờ tại của Giê-ru-sa-lem và đem qua Ba-by-lôn, thì phải trả lại, và đem về trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, khí dụng này trong chỗ nấy; người phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời.

✓ Nay ta ra lệnh, truyền các người phải làm gì dựng giúp việc cất lại cái đền của Đức Chúa Trời: Hãy lấy thuế khóa trâu ở bên kia sông, vội cấp phát các tiền chi phí cho những người đó, để công việc chẳng bị dứt chùng.

✓ Phàm vật chi cần kíp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con, để dùng làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa trên trời; hoặc lúa mì, muối, rượu, hay là dầu, theo lời những thầy tế lễ ở tại Giê-ru-sa-lem khá giao cho họ mỗi ngày, chớ thiếu, hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa trên trời, và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và của các vương tử.

✓ Ta cũng truyền lệnh rằng: Nếu ai cãi chiếu chỉ này, thì khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy, rồi treo nó tại đó; và vì có tội ấy, làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác.

✓ Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền thờ ấy, hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám giơ tay ra cãi chiếu lệnh này dựng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem. Ta là Đa-ri-út ban chiếu chỉ này;



Tát-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-Bô-xê-nai và các đồng liêu họ, bèn cần mẫn tuân theo chiếu chỉ mà vua Đa-ri-út đã sai đến. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-gê, và của Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe, vua nước Phe-rơ-sơ.





Ngày thứ ba tháng A-đa, nhằm năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út, cái đền này được xây cất cho xong. Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng.





Đoạn, ngày mười bốn tháng giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ Vượt qua. Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua A-si-ri đoán xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

# Có ba lần hồi hương:

1. 538 T.C.. Xô-rô-ba-bên cùng với 42.360 người Do-thái, 7337 tô tở, 200 ca công, 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà, 6720 con lừa và 5400 khí dụng bằng vàng, bằng bạc đã bị cướp mất ở Giê-ru-sa-lem.
2. 457 T.C.. E-xơ-ra với 1754 người nam, 100 ta-lâng vàng, 750 ta-lâng bạc, kể cả lễ vật của vua. Không nói có đồn bà, con trẻ cùng đi hay chẳng. Hành trình hết 4 tháng.
3. 444 T.C.. Nê-hê-mi, với tư cách trấn thủ và có một đội quân hậu vệ, đã trở về xây lại thành Giê-ru-sa-lem, có vách lũy kiên cố, các khoản kinh phí do chánh phủ chịu.





## Hồi hương lần 2 hơn tám mươi năm sau



- Nhằm 457 T.C. A-ta-xét-xe, vua của các vua, gọi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện người được trọn bình an.
- Ta ra chiếu chỉ định rằng phàm người nào trong nước ta, thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, thầy cả và người Lê-vi, sẵn muốn đi đến Giê-ru-sa-lem, thì hãy đi chung với người.
- Người sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có nơi ở tại Giê-ru-sa-lem, luôn các bạc và vàng mà người có được trong tỉnh Ba-by-lôn.
- Vậy, ta là vua A-ta-xét-xe ra chiếu chỉ truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng hễ vật gì E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời, sẽ cầu cùng các người, các người khá cần mẫn cung cấp cho.
- Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời người và luật lệ của vua, thì các người hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù.





➤ E-xơ-ra nhóm hiệp chúng gần bên sông chảy về A-ha-va, rồi chúng ta hạ trại tại đó ba ngày. Đoạn E-xơ-ra xem xét dân sự và thầy tế lễ, song chẳng thấy một người Lê-vi nào hết.

➤ Vì nhờ tay Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan, thuộc về dòng Mách-li, là hậu tỵ của Lê-vi, lại được Ha-sa-bia và Ê-sai, thuộc về dòng Mê-ra-ri, cùng các anh em và các con trai người, số là hai mươi người.

➤ Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiêng cử ăn, để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chính đáng chúng ta, con cái chúng ta, và tài sản mình phải đi.

# Hành trình của E-xơ-ra trở về Giê-ru-sa-lem



bên sông chảy về A-ha-va





## Chia lễ vật cho những thầy tế lễ gìn giữ



- Trong những thầy tế lễ, ta bèn chọn mười hai người trưởng.
- E-xơ-ra cân cho chúng các bạc, vàng và những khí dụng mà vua, các mưu thần, các quan trưởng vua, cùng cả dân Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó, đã dâng cho đền của Đức Chúa Trời chúng ta.
- E-xơ-ra nói với chúng rằng: Chánh các người đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các người.
- Khá gìn giữ nó kỹ lưỡng cho đến chừng các người cân lại trước mặt những thầy tế lễ cả, và người Lê-vi, cùng trước mặt các trưởng tộc của Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, trong kho đền thờ của Đức Giê-hô-va.





- E-xơ-ra với 1,754 người nam, 100 ta-lâng vàng, 750 ta-lâng bạc kể cả lễ vật của vua. Không nói có đàn bà, con trẻ cùng đi hay chằng. Hành trình đến Giê-ru-sa-lem năm thứ bảy đời vua Ạt-ta-xét-xe.



## Đoạn 8 **Hành trình của Y-sơ-ra-ên trở về đến Giê-ru-sa-lem**



- Vả, ngày **mồng một tháng giêng**, người ở Ba-by-lôn khởi hành; rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi kẻ rình phục dọc đường người đến Giê-ru-sa-lem ngày **mồng một tháng thứ năm** (4 tháng).
- Đoạn, chúng ta đến Giê-ru-sa-lem, ở tại đó ba ngày. Ngày thứ tư, chúng ta cân lại bạc, vàng, và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Mê-rê-môt, con trai U-ri, thầy tế lễ.



# Dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời



➤ Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng **mười hai con bò đực**, **chín mươi sáu con chiên đực**, **bảy mươi bảy con chiên con**, và **mười hai con dê đực** để làm của lễ chuộc tội: cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va.

➤ Chúng giao chiếu chỉ của vua cho các quan trấn, và cho các quan cai của vua ở phía bên này sông; họ bèn giúp đỡ dân sự và việc đền thờ của Đức Chúa Trời.



## Đoạn 9 E-xơ-ra buồn-rầu vì có dân Y-sơ-ra-ên cưới người ngoại



- Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng: Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, và người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này; họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ê-díp-tô, và dân A-mô-rít. <sup>2</sup>
- Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình, và làm vợ con trai mình.
- **Dòng dõi thánh đã pha lộn** như vậy với dân tộc của các xứ này; thật các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dượng ấy





Khi E-xơ-ra nghe các lời ấy, E-xơ-ra bèn xé áo trong và áo tơ mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã.



# Bài cầu nguyện E-xơ-ra



- Ô, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời.
- Từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực cùng phạm tội; vì có tội ác mình, nên chúng tôi, các vua chúng tôi, và những thầy tế lễ chúng tôi, đều bị phó vào tay các vua những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giựt, và bị sỉ nhục, y như điều đó đã có ngày nay.
- Song bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi, để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi, và ban cho chúng tôi một cái đền ở trong chỗ thánh này; hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút.
- Vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ; nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Phe-rơ-sơ, hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên đặng cất lại đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và ban cho chúng tôi một nơi ở tại trong xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

## Dân Y-sơ-ra-ên, cũng khóc nước nờ



- Trong lúc E-xơ-ra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người; chúng cũng khóc nước nờ.
- Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ; nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hi vọng cho Y-sơ-ra-ên.
- Vậy bây giờ, ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thầy những người nữ kia và các con cái của họ đã sanh ra, y như lời chỉ giáo của chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta; khá làm điều ấy theo luật pháp.
- Ông hãy đứng dậy, vì việc này can hệ đến ông, và chúng tôi sẽ giúp đỡ; khá can đảm mà làm.



## Đoạn 10 Các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về phải nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem



- Người ta bèn rao truyền khắp xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về phải nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem.
- Trong ba ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến, thì các tài sản người ấy sẽ bị tịch phong, và chính người bị truất ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về.



➤ Trong ba ngày, các người của Giu-đa và Bên-gia-min đều nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, nhằm ngày hai mươi tháng chín; cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn.

➤ Đoạn, E-xơ-ra, thầy tế lễ, đứng dậy, và nói rằng: Các người đã phạm tội, cưới vợ ngoại bang, và thêm nhiều lên tội lỗi của Y-sơ-ra-ên.

➤ Bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các người, và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang.







## Đuổi các người nữ ngoại bang



Chúng hứa đuổi vợ mình, và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc lỗi mình.



# Những Điều Áp Dụng Thuộc Linh trong Sách E-xơ-ra

## ➤ 1. Chúng ta cần tin cậy vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

Chúa đã sử dụng Vua Ba Tư để bắt đầu đưa dân tộc của Ngài trở về quê hương của họ sau một thời gian dài lưu đày. Ngài luôn tìm ra cách để hoàn thành điều tốt cho những người tin cậy Ngài, mặc dù phương pháp của Ngài có thể làm chúng ta ngạc nhiên.

## ➤ 2. Chúng ta cần kiên trì với thời gian.

Chúa đã ban phước cho dân Do Thái hồi sinh sau một thời gian dài xa quê hương. Họ lại bắt đầu dâng của tế lễ trên bàn thờ mới được xây dựng lại, và hân hoan ăn mừng khi ngôi đền được xây lại. Cuối cùng, với tấm lòng hướng về sự ăn năn, mọi người đã tìm lại được mục đích thiêng liêng của họ.

## ➤ 3. Chúng ta phải bắt rễ trong Lời Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã chọn E-xơ-ra để trở thành người bảo vệ Luật pháp của Ngài và là người cầu nguyện cho người dân Y-sơ-ra-ên. Trái tim của E-xơ-ra rất nặng nề đối với những người đã đi lạc khỏi Đường lối của Chúa. Ông biết rằng việc trở về với sự trong sạch và tuân theo mệnh lệnh của Chúa sẽ giúp dân chúng đi đúng đường phía trước. Việc đọc và nghiên cứu Kinh thánh sẽ giúp chúng ta ý thức được những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở chúng ta, và sẽ trở thành “la bàn” cho chúng ta khi chúng ta đi trên đường thế gian.