A person wearing a blue dress is walking away from the camera through a vast field of flying birds. The birds are densely packed in the air, creating a sense of movement and activity. The person is walking on a path that appears to be made of dry earth or gravel. The overall scene is bright and open, suggesting a natural, outdoor setting.

Giô-ên

Tác giả: Sách Giô-ên nói rằng tác giả là Tiên tri Giô-ên (Giô-ên 1:1 **Này là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên**).

Tên Giô-ên nghĩa là (“Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”) ngược lại với tên Ê-li (“Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va”)

Thời gian viết: Sách Giô-ên có thể được viết vào khoảng giữa năm 835 và 800 TCN

Mục đích viết: Nước Giu-đa, bối cảnh cho cuốn sách, bị tàn phá bởi một đàn châu chấu khổng lồ. Cuộc xâm lược của châu chấu phá hủy mọi thứ—ruộng lúa, vườn nho, vườn tược và cây cối. Giô-ên mô tả một cách tượng trưng đàn châu chấu là một đạo quân đang hành quân và tất cả những điều này là sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng xuống đất nước vì tội lỗi của họ.

Cuốn sách nổi bật bởi hai sự kiện lớn. **Một là sự xâm chiếm của châu chấu và hai là sự tuôn đổ Thánh Linh**. Sự ứng nghiệm ban đầu của điều này được Phi-e-rơ trích dẫn trong [Công vụ 2](#) là đã diễn ra vào Lễ Ngũ Tuần.

Những câu then chốt:

➤ **Giô-ên 1:4** “Cái gì sâu keo còn để lại, cào cào ăn; cái gì cào cào còn để lại, sâu lột vỏ ăn; cái gì sâu lột vỏ còn để lại, châu chấu ăn.”

4 giai đoạn phát triển của loại châu chấu, trong đó người viết đề cập đến chúng theo thứ tự khác nhau. Câu này mô tả sự tàn phá của nạn dịch “châu chấu”.

Giô-ên diễn đạt bốn giai đoạn trong quá trình phát triển của một loại côn trùng. “**Sâu keo**” (tiếng Do Thái *gazam*, “gặm nhấm”), là giai đoạn châu chấu mới nở và được đặc trưng bởi hoạt động gặm nhấm của nó.

“**Cào cào**” (tiếng Do Thái *arben*, “có nhiều”), là tên phổ biến nhất của châu chấu, và là giai đoạn thứ hai, trong đó châu chấu có cánh và bay.

“**sâu lột vỏ**” (tiếng Do Thái *yeleg*, “liếm bỏ”), là giai đoạn mà nó thực hiện công việc phá hoại của nó.

“**Châu chấu**” (tiếng Do Thái *chasil*, “ngấu nghiến”), là giai đoạn cuối cùng, trong đó con châu chấu phát triển hết mức và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.

Môi-se tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng cào cào để trừng phạt dân Ngài nếu họ không vâng lời (Phục truyền luật lệ ký 28:38 ³⁸ **Người sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch**).

Điều này nói lên một nạn đói có quy mô khủng khiếp. Đây là nói về châu chấu ăn hết mùa màng. Sâu keo, cào cào, sâu lột vỏ và châu chấu đều là những loại phá hoại khốc liệt.

Những câu then chốt:

[Giô-ên 2:25](#) "**Giô-ên 2:25** “Ta sẽ đền bù cho các người về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các người.”

Môi-se đã cầu nguyện (Thi Thiên 90:15 Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.) .

Đây là nói về tất cả những gì châu chấu đã phá hủy, đang được phục hồi. Chúa làm điều đó một cách kỳ diệu.

Những câu then chốt:

➤ **Giô-ên 2:28** “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các người sẽ nói tiên tri; những người già cả các người sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các người sẽ xem sự hiện thấy.”

“Sau đó”: Những ân phước vật chất dư dật sẽ được theo sau bởi những ân phước thiêng liêng tuôn tràn.

“các con trai và con gái của các người,” chỉ nói đến gia tộc Y-sơ-ra-ên. Các quốc gia là những người nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự tuôn đổ của Thánh Linh Ngài (3:1-2 ¹ Vì này, trong những ngày đó, và trong kỳ đó, khi ta sẽ đem phu tù của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, ² thì ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì cơ dân ta, và Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp ta, mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc; và chúng nó đã chia đất ta ra).

Sau đây là một xác nhận của chính câu này.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:16-17 “¹⁶ Nhưng ấy là điều đáng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: ¹⁷ Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các người đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy chiêm bả, Và các người già cả sẽ có chiêm bao.”

Điều rất quan trọng là điều này nằm trong hai phần Kinh thánh khác nhau, bởi vì hai phần thì một điều được thiết lập. Lời tiên tri đó được dịch từ nghĩa là nói theo cảm hứng. Điều này được dành sẵn cho mọi xác thịt, nam và nữ. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng những giấc mơ và Khải tượng thuộc linh cũng đến từ Đức Chúa Trời.

Những câu then chốt:

➤ **Giô-ên 2:29** “**Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần ta trên các tôi trai tớ gái.**”

Và điều này Chúa Giê-xu đã làm, và vẫn đang làm. Chúa đã không dùng dòng dõi A-rôn, mà thu nhận các sứ đồ của mình từ bất kỳ từ chi phái nào một cách rong rải. Ngài đã kêu gọi những người truyền bá phúc âm của Ngài từ những ngư dân, những người làm mai lều và thậm chí cả những người thu thuế cho Đế quốc La mã.

Và cuối cùng, Chúa đã thu nhận những người ngoại bang cải đạo và biến họ thành những người rao giảng sự công bình cho cư dân trên toàn thế gian. Chúa vẫn tiếp tục thực hành tương tự cho đến ngày nay.

Những câu then chốt:

➤ **Giô-ên 2:30** “Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất: tức là máu, lửa, và những trụ khói.”

Khi giải cứu dân Ngài khỏi Ai Cập, “Chúa đã làm những dấu kỳ phép lạ lớn lao và đau đớn trên Ai Cập (**Phục truyền luật lệ Ký 6:22** Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ, mà hại xứ Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn, và cả nhà người;). Ở đây, để ám chỉ điều đó, Ngài cũng nói như vậy về điều mặc khải mới, bằng chính những lời đó, “ta sẽ cho thấy,” hoặc “ban cho, những điều kỳ diệu, hoặc những dấu hiệu kỳ diệu,”. Những điều kỳ diệu nằm ngoài tiến trình và trật tự của tự nhiên đem lại niềm vui cho những người trung thành với Ngài và nỗi kinh hoàng cho kẻ thù của Ngài. Như khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, “trụ mây là bóng mát”, “trụ lửa là ánh sáng ban đêm” cho trại của Y-sơ-ra-ên.

Ma-thi-ơ 27:51-53 Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rung động, đá lớn bể ra, ⁵² mồ mả mở ra, và nhiều thân của các thánh qua đời được sống lại. ⁵³ Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.

Những câu then chốt:

➤ **Giô-ên 2:31** “Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng trở nên máu, trước khi ngày trọng đại và khủng khiếp của Đức Giê-hô-va đến.”

Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho thế giới, tội lỗi, thiện hay ác.

Nó sẽ “tuyệt vời” bởi vì trong đó những điều tuyệt vời sẽ được thực hiện. Chúa Giê-xu với tất cả các Thiên su của Ngài sẽ ngự xuống và Chúa sẽ ngồi trên Ngôi của Ngài;

Thánh nhân được lên thiên đường, kẻ vô đạo xuống địa ngục. Một vực lớn sẽ được đặt ở giữa. Vì vậy, những kẻ vô đạo đức sẽ không bao giờ nhìn thấy sự tin kính cũng như thiên đường cũng như Đức Chúa Trời; nhưng sẽ bị giam cầm mãi mãi trong ngục tù, và sẽ bị thiêu cháy.

“Ngày đó sẽ rất trọng đại đối với những người tin kính, khủng khiếp đối với những người không tin.

Mác 13:24-25 “Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa,²⁵ các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các tầng trời sẽ rung động.”

Điều tốt nhất mà một Cơ đốc nhân có thể làm là sẵn sàng gặp gỡ Chúa của họ. Chúng ta đừng sợ những điều này, nhưng hãy vui mừng khi chúng xảy ra, vì sự cứu chuộc của chúng ta đã gần kề.

Lu-ca 21:28 “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngược đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”

Những câu then chốt:

➤ **Giô-ên 2:32** “Bấy giờ ai kêu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu; vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi.”

Phao-lô trích dẫn trong (**Rô-ma 10:13** Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu).

Đức Chúa Trời hứa sẽ thực hiện các giao ước vô điều kiện của Ngài (Nô-ê, Áp-ra-ham, Đa-vít). Những người Do Thái còn sót lại trong tương lai sẽ thừa hưởng những phước lành đã hứa của Đức Chúa Trời. Thật là một lời hứa tuyệt vời, rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu tất cả những ai kêu cầu danh Ngài. Hãy để ý Si-ôn, là núi thánh. Những người còn sót lại ở đây là những người Do Thái tự nhiên quay về với Chúa.

Sô-phô-ni 3:13 Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó; vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi).

Khải Huyền 14:1 “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình.”

Khải Huyền 7:9 “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà là,”

Đây là những Cơ đốc nhân (Y-sơ-ra-ên tthuộc linh). Họ mặc áo trắng được rửa trong huyết Chiên Con.

Sự ban phước được hứa cho dân Đức Chúa Trời

Giô-ên 3:18 “Trong ngày đó, các núi nhỏ rượu ngọt ra; sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim.”



IN THE VALLEY OF SHITTIM

Just before the entrance of the promised land

Sự ban phước được hứa cho dân Đức Chúa Trời

Giô-ên 3:18 “Trong ngày đó, các núi nhỏ rọu ngọt ra; sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim.”

“Thung lũng Si-tim”: Được biết đến với những cây keo, thung lũng nằm trên bờ biển phía bắc của Biển Chết và là điểm dừng chân cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào Đất Hứa (Giô-suê 3:1 “Giô-suê dậy sớm, ở Si-tim đi cùng hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, đến mé sông Giô-đanh, và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông”.)

Thi Thiên 46:4 “Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.”

Khải Huyền 22:1 “Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.”

Đây là nói về thời điểm hoàn hảo, khi có hòa bình hoàn hảo, và Đức Chúa Trời chu cấp cho mọi nhu cầu của dân sự Ngài.

Giô-ên 3:20 “**Nhưng Giu-đa sẽ ở đời đời, và Giê-ru-sa-lem từ đời này sang đời khác.**”

“Nhưng Giu-đa sẽ ở đời đời”: Những người Do Thái trở lại với Chúa sẽ ở trong xứ sở của họ mãi mãi, cho đến tận cùng thế giới và không bao giờ bị bắt đi làm phu tù nữa (Ê-xê-chi-ên 37:25 **Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất tồ phụ các người đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.**).

Và không bao giờ bị quấy rầy bởi bất kỳ kẻ thù nào. Họ sẽ sống an toàn và bình yên cho đến ngày tận thế.

Điều này ám chỉ đến vương quốc ngàn năm của Đấng Christ trên đất, vương quốc vẫn chưa được ứng nghiệm.

“Và Giê-ru-sa-lem từ thế hệ này sang thế hệ khác”: Sẽ sống như vậy, tuổi này qua tuổi khác; nghĩa là cư dân của Giê-ru-sa-lem, hoặc các con dân chân chính của Đấng Christ, những người sẽ nhìn thấy và tận hưởng hòa bình và thịnh vượng, cả vật chất lẫn tinh thần, như Giê-ru-sa-lem mới.

Xa-cha-ri 8:8 **“Này, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây, ⁸ và đem chúng nó đến, chúng nó sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem, làm dân của ta, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và công bình.”**

Khải Huyền 21:3 **“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.”**

Giô-ên 3:21 “Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn.”

“Ta sẽ làm sạch máu chúng nó” Nhưng bây giờ tất cả tội lỗi của họ sẽ được xóa bỏ; và đặc biệt là Chúa sẽ tha thứ, và tuyên bố tha thứ tội đóng đinh Chúa Giê-xu của họ. Máu của Chúa mà họ đã đổ lên mình và con cái của họ, và máu vẫn còn trên họ.

Ma-thi-ơ 27:25 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người này; điều đó mặc kệ các ngươi. ²⁵ Hết thấy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!

Nhưng bây giờ sẽ được gỡ bỏ, điều này cũng có thể đề cập đến sự cải đạo của người ngoại và sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Và sự thánh hóa con người của họ, ở những nơi và những nơi như vậy trên thế giới, nơi mà những phước lành như vậy đã không được ban cho trong quá khứ trong nhiều thời đại.

Bản tóm tắt ngắn gọn:

Chủ đề quan trọng nhất của Sách Giô-ên là **Ngày của Chúa**, ngày của cơn thịnh nộ và phán xét của Chúa. Đây là Ngày mà Đức Chúa Trời bày tỏ các thuộc tính của Ngài về sự thịnh nộ, quyền năng và sự thánh khiết, và đó là một ngày kinh hoàng đối với kẻ thù của Ngài.

- **Chương đầu tiên**, Ngày của Chúa được trải qua trong lịch sử bởi nạn dịch châu chấu trên đất.
- **Chương 2:1-17** là một chương chuyển tiếp trong đó Giô-ên sử dụng phép ẩn dụ về dịch châu chấu và hạn hán để nhắc lại lời kêu gọi ăn năn.
- **Chương 2:18-3:21** mô tả Ngày của Chúa và đáp lại lời kêu gọi ăn năn với những lời tiên tri về sự phục hồi thể chất
- **Chương 2:21-27** phục hồi tâm linh
- **Chương 2:28-32** và phục hồi quốc gia (**3:1-21**).

Ứng dụng thực tế:

Nếu không hối cải, sự phán xét sẽ khắc nghiệt, thấu đáo và chắc chắn. Niềm tin của chúng ta không nên đặt vào tài sản của chúng ta mà đặt vào Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Đôi khi, Đức Chúa Trời có thể sử dụng thiên nhiên, hoặc những sự kiện thông thường khác để kéo chúng ta đến gần Ngài hơn. Nhưng trong lòng thương xót và ân điển của Ngài, Ngài đã cung cấp chương trình cứu rỗi cuối cùng cho chúng ta—Chúa Giê-xu Christ, chịu đóng đinh vì tội lỗi của chúng ta và đổi tội lỗi của chúng ta lấy sự công bình trọn vẹn của Ngài ([2 Cô-rinh-tô 5:21](#) Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời).

([1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2](#) Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến nhanh chóng, như kẻ trộm trong đêm)

([2 Cô-rinh-tô 6:2](#)). Chúng ta phải sẵn sàng. Hôm nay là ngày cứu rỗi)

([Ê-sai 55:6-7](#) “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! ⁷ Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.”

Chỉ bằng cách tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài vào Ngày của Chúa.