

Ê-sai



Tiên tri Ê-sai

- Thông điệp của ông chỉ mang tính lịch sử hay là thông điệp cho ngày hôm nay?
- Đức Chúa Trời có tiết lộ qua Ê-sai điều gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng này không?

Tiên tri Ê-sai là ai?

Ê-sai được nhiều người coi là một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất của Kinh thánh. Tên của ông có nghĩa là “YHWH (CHÚA) là sự cứu rỗi.” Ông sống ở Giê-ru-sa-lem và những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời ban cho ông đều hướng về Y-sơ-ra-ên, Giu-đa và các quốc gia khác. Truyền thống Do Thái nói rằng ông thuộc dòng dõi hoàng gia, và ông có thể là anh em họ với Vua Ô-xia. Điều này có thể đã giúp anh ta tiếp cận với các vị vua của Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem.

Lời tường thuật trong Kinh thánh trong (Ê-sai 1:1 Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.)

Cuốn sách mà ông là tác giả nói rằng ông đã nhận được những khải tượng từ Đức Chúa Trời dưới triều đại của bốn vị vua của Giu-đa—Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia. Thời gian được kể là từ cuối triều đại của Vua Ô-sê (Ê-sai 6:1) và cho đến khi Vua A-si-ri San-chê-ríp bao vây Giê-ru-sa-lem. Đó là một chức vụ ít nhất 40 năm trong nửa cuối thế kỷ thứ tám trước Công nguyên.

Giê-rô-bô-am II	790-749=41 năm	<i>Xấu</i>	<i>Giô-na</i>	Ô-xia	787-735=52 năm	<i>Tốt</i>
Xa-cha-ri	748=6 tháng	<i>Xấu</i>	<i>A-mốt</i>	Giô-tham	749-734=16 năm	<i>Tốt</i>
Sa-lum	748=1 năm	<i>Xấu</i>	<i>Ô-sê</i>			
Ma-na-hum	748-738=10 năm	<i>Xấu</i>	<i>Ê-sai</i>			
Phê-ca-hia	738-736=2 năm	<i>Xấu</i>		A-cha	741-726=16 năm	<i>Gian ác</i>
Phê-ca	748-730=20 năm	<i>Xấu</i>	<i>Mi-chê</i>			
Ô-sê	730-721=9 năm	<i>Xấu</i>		Ê-xê-chia	726-697=29 năm	<i>Tốt nhất</i>
				Ma-na-se	647-642=25 năm	<i>Xấu nhất</i>

Ê-sai đã làm gì?

Ê-sai đã kết hôn với một nữ tiên tri (Ê-sai 8:3 Đoạn, tôi đến nhà nữ tiên tri; người chịu thai và sanh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên nó là Ma-he-Sa-la-Hát-Bát.). Họ có hai người con trai có tên mang ý nghĩa tiên tri.

- **Sê-a-Gia-súp** (Ê-sai 7:3 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ê-sai rằng: Người cùng con trai người là Sê-a-Gia-súp hãy đi đón A-cha tại nơi cuối cống ao trên, trên đường cái ruộng thợ nện, nghĩa là “dân sót sẽ trở về”).

- **Ma-he-Sa-la-Hát-Bát** (Ê-sai 8:3-4 Sau đó tôi đến với người nữ tiên tri. Nàng thụ thai và sinh một con trai. CHÚA phán với tôi, “Người hãy đặt tên nó là ‘Ma-he Sa-la Khát-ba,’ ⁴vì trước khi đứa trẻ biết nói ‘Cha’ và ‘Mẹ’ thì vua của A-sy-ri đã đem những phú quý của Đa-mách và những chiến lợi phẩm chiếm đoạt ở Sa-ma-ri đi rồi) nghĩa là “Hãy nhanh chóng giành lấy chiến lợi phẩm”.

Những lời tiên tri Ê-Sai và gia đình của ông sẽ là “những dấu kỳ phép lạ trong Y-sơ-ra-ên và cho chúng ta ngày nay.”

(Ê Sai 8:18 *Này, tôi đây, với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi, là dấu và điềm trong Y-sơ-ra-ên, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn.*).

Ê-sai nói tiên tri trong cuộc vây hãm Giê-ru-sa-lem của San-chê-ríp.

Trong suốt cuộc đời của Ê-sai, quốc gia A-si-ri là cường quốc thống trị ở Trung Đông. Năm 721 trước Công nguyên, A-si-ri đã chiếm được Sa-ma-ri, thủ đô của vương quốc phía bắc Y-sơ-ra-ên, và trục xuất dân Y-sơ-ra-ên đến các vùng đất khác.

Ê-sai dường như sống ở Giê-ru-sa-lem, thủ đô của vương quốc phía nam Giu-đa, và chẳng bao lâu sau, ông và quốc gia của mình cũng phải đối mặt với Đế quốc A-si-ri tàn bạo và tàn ác. Vì tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đang sử dụng người A-si-ri làm “cây gậy thanh nộ của Ta, và cây gậy mà Ta cầm trong tay là sự phẫn nộ” (Ê-sai 10:5).

Sau khi vương quốc phía bắc sụp đổ, Giu-đa trở thành một nước chư hầu của A-si-ri. Khi Giu-đa bác bỏ quyền lực của A-si-ri, Vua San-chê-ríp của A-si-ri đã đem quân đến vùng này và chiếm một số thành phố của Giu-đa. Sau đó, quốc vương A-si-ri hướng sự chú ý của mình đến Giê-ru-sa-lem.

Ê-sai nói tiên tri trong cuộc vây hãm Giê-ru-sa-lem của San-chê-ríp.

Trong thời gian này khi Vua San-chê-ríp đang cố gắng chinh phục Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Trời đã hai lần dùng Ê-sai để gửi thông điệp đến Ê-xê-chia, vua Giu-đa. Khi nỗ lực bao vây thành Giê-ru-sa-lem bắt đầu, Đức Chúa Trời bảo Ê-sai bảo vua Ê-xê-chia đừng lo lắng về cuộc xâm lược của người A-si-ri vì Vua San-chê-ríp sẽ nghe tin đồn và trở về xứ sở của mình, nơi ông sẽ chết (Ê-sai 37:5-7, 2-Các-vua 19).

Người A-si-ri sau đó gửi một bức thư cho Vua Ê-xê-chia, trong đó họ báng bổ Đức Chúa Trời và tiếp tục đe dọa Giê-ru-sa-lem. Sau khi Ê-xê-chia mang bức thư đến Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài trong lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã gửi một thông điệp thứ hai qua Ê-sai, cho Vua Ê-xê-chia biết rằng Ngài (Đức Chúa Trời) sẽ bảo vệ thành phố (Ê-sai 37:21-35). “Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi ra giết ***một trăm tám mươi lăm ngàn người*** trong trại quân A-si-ri; và khi mọi người thức dậy vào sáng sớm, đã có những xác chết—tất cả đều đã chết. Vậy San-chê-ríp, vua A-si-ri, ra đi, trở về quê hương, và ở tại Ni-ni-ve” (Ê-sai 37:36-37). Câu Ê-sai 37:38 kể về cái chết của San-chê-ríp.

Tiên tri Ê-sai chết như thế nào?

Theo truyền thoại của người Do-thái, thì A-mốt (không phải tiên tri A-mốt). Cha của Ê-sai, là anh em vua A-ma-xia. Như vậy, Ê-sai là anh em thúc bá với vua Ô-xia, và là cháu nội của vua Giô-ách. Thế thì ông có dòng máu nhà vua, và là một quý nhơn ở triều đình.

Truyền thống Do Thái nói rằng Ê-sai phản đối các chiếu chỉ của Ma-na-se liên quan đến sự thờ lạy hình tượng, nên bị bắt, bị cột giữa hai tấm gỗ, rồi cưa làm đôi. Như vậy, ông đã chết đau đớn và khủng khiếp hơn hết. Người ta cho rằng thơ (Ê-bơ-rơ 11:37 *Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi,*) ngụ ý nói đến cảnh tuận đạo của Ê-sai đây.

Kinh thánh ghi chép Vua Ma-na-se của Giu-đa là một nhà cai trị đã “dụ dỗ” thần dân của mình “làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên”. Ông là một vị vua đã “làm đổ máu vô tội rất nhiều, cho đến khi Giê-ru-sa-lem đầy dẫy từ đầu này đến đầu kia” (2 Các Vua 21:9, 16). Do đó, có vẻ như Ê-sai đã phải chịu một cái chết khủng khiếp theo lệnh của Vua Ma-na-se.

Ê-sai



Có bốn chủ đề chính của lời tiên tri được tìm thấy trong sách Ê-sai:

1- Chúa Giêsu Christ, chủ đề quan trọng nhất

2- *Những lời cảnh báo và bảo đảm cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa*

3- Ngày của Chúa

4- Vương Quốc Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=gV_Gn-JM-gs

I. Chúa Giêsu Christ, chủ đề quan trọng nhất

Gần một phần ba các chương của sách Ê-Sai chứa đựng những lời tiên tri về Chúa Giê Su Christ, đề cập đến cả lần tái lâm lần thứ nhất và lần thứ hai của Ngài. Ê-sai cung cấp nhiều lời tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ hơn bất kỳ vị tiên tri nào khác trong Cựu Ước. Sau đây là một số lời tiên tri về Đấng Christ trong cả lần tái lâm lần thứ nhất và lần thứ hai của Ngài:

- “Ngài sẽ phán xét giữa các nước” (Ê-sai 2:4).
- Ngài là “Nhánh/chồi của Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 4:2 ; Ê-sai 11:1).
- Ngài sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ và được gọi là “Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14).
- Ngài sẽ là “hòn đá gây vấp ngã, hòn đá làm vấp phạm” (Ê-sai 8:14).
- Một “nước bền vững vĩnh cửu sẽ ở trên vai Ngài” và Ngài sẽ được gọi là “Hoàng tử Bình an” (Ê-sai 9:5-6).
- Đức Thánh Linh sẽ “ngự trên Ngài” (Ê-sai 11:2).
- Ngài sẽ là “hòn đá để làm nền, hòn đá góc nhà quý báu, và nền vững chắc” (Ê-sai 28:16).

Đấng Christ được đề cập trực tiếp trong hơn một nửa các chương giữa Ê-sai 40 và Ê-sai 61. Chắc chắn, chương quan trọng nhất liên quan đến sự cứu rỗi của nhân loại là Ê-sai 53. Lời tiên tri này giải thích Ngài sẽ chịu đau khổ biết bao trong sự hy sinh của Ngài vì tội lỗi của con người. Trong phần này, phần mô tả về lần đến đầu tiên của Ngài bắt đầu trong Ê-sai 52:14 , nói rằng Diện mạo của Ngài “Vì mặt mày và hình dáng Người rất tiều tụy, trông chẳng ra người.” Ê-sai 53:2-5 giải thích rằng hình dáng thể chất trên đất của Ngài không có gì nổi bật, Ngài bị “khinh bỉ và chối bỏ,” và “nhờ lằn đòn, vết thương của Ngài, chúng ta được chữa lành” khỏi bệnh tật.

Chương quan trọng này cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ đến để phó mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Chiên con của Lễ Vượt Qua tượng trưng cho hành động thương xót này (Ê-sai 53:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5 ; 1 Cô-rinh-tô 5:7). Những lời tuyên bố về cái chết của Ngài sau đó được lặp lại: “Vì Ngài đã bị truất khỏi đất người sống” (Ê-sai 53:8). “Và họ đã để chết chung với những kẻ gian ác” (Ê-sai 53:9). Ngài là “của lễ chuộc tội” (Ê-sai 53:10) và Ngài “Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,” (Ê-sai 53:12).

Qua sách Ê-sai, Đức Chúa Trời tiết lộ rằng Chúa Giê-su sẽ đến thế gian trước tiên với tư cách là một con người để giải quyết tội lỗi và sau đó trở lại trong trạng thái vinh quang của Ngài sau khi được phục sinh từ phần mộ để thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời (xem thêm Hê-bơ-rơ 9:28). Về sự tái lâm của Đấng Christ, nhiều người Do Thái đã từ chối Ngài trong lần đến đầu tiên của Ngài với tư cách là con người vì Ngài đã không làm ứng nghiệm những lời tiên tri về việc cai trị trên trái đất và thiết lập một Vương quốc vĩnh cửu sẽ xảy ra trong lần tái lâm của Ngài (Ê-sai 9:5-6; Ê-sai 40:9-10).

Điều thú vị là Đức Chúa Trời cũng tiết lộ qua Ê-sai về việc Đấng Christ có thể sống lại sau khi bị đóng đinh. Nhà tiên tri đã viết: “Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chỗi dậy!” (Ê-sai 26:19). Ngoài ra, trước thời của Ê-sai, Vua Đa-vít đã nói tiên tri về sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ (Thi Thiên 16:10).

II. Những lời cảnh báo và bảo đảm cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa(1)

Về mặt nội dung, chủ đề lớn nhất trong sách Ê-sai là những lời cảnh báo cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa cho cả thời đại của Ê-sai và cho chúng ta ngày nay. Trong 11 chương đầu tiên mô tả nhiều tội lỗi về xã hội, đạo đức và tôn giáo trong con cháu Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Bối cảnh lịch sử như một lời tiên tri về sự kết thúc của thời đại được thể hiện rõ ràng trong chương 11, trong đó nói rằng, “Đức Giê-hô-va sẽ đặt tay Ngài lần thứ hai” để mang họ trở về từ cảnh tù đày (câu 11). Thời điểm của sự phục hồi này là trong và sau khi Đấng Christ đến lần thứ hai (câu 4-10).

Những lời cảnh báo cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa về tội lỗi quốc gia của họ tiếp tục xuyên suốt các chương 41 đến 49. Sự khác biệt là trong các chương này, Đức Chúa Trời khích lệ họ rằng cuối cùng Ngài sẽ cứu chuộc họ.

II. Những lời cảnh báo và bảo đảm cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa(2)

Dưới đây là một số ví dụ:

- “Người là đầy tớ Ta, Ta đã chọn người” (Ê-sai 41:8-9; Ê-sai 49:3).
- “Ta sẽ không nhớ tội lỗi người” (Ê-sai 43:25).
- “Ngay cả ta cũng sẽ bồng ẵm và giải cứu người” (Ê-sai 46:4).
- Chúa là “Đấng Cứu Chuộc của Y Sơ Ra Ên” (Ê Sai 44:22 Ê Sai 49:7).

Trong các chương từ 56 đến 59, Đức Chúa Trời tiếp tục sửa trị và cảnh báo Y-sơ-ra-ên và Giu-đa về tội lỗi của họ. Trong những chương này, Y-sơ-ra-ên và Giu-đa bị trừng phạt vì sự giả hình trong cách họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Có hai chương đặc biệt đề cập đến sự giả hình tôn giáo này. Đó là Ê-sai 56, tập trung vào việc giữ ngày Sa-bát, và Ê-sai 58, đề cập đến việc kiêng ăn vì những lý do sai trái và một lần nữa, giữ ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời.

Những lời tiên tri cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa trong sách Ê-sai kết thúc bằng một nốt nhạc đáng khích lệ trong tương lai với sự giải cứu và lòng thương xót cuối cùng của Đức Chúa Trời trong Vương quốc sắp đến của Đức Chúa Trời (Ê-sai 61:4-9 ; Ê-sai 63:7-9, 14).

III. Ngày của Chúa

Trong các chương trước về chủ đề này (Đoạn 2, 13 và 24), Ê-sai mô tả tác động cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên thế giới này. Con người sẽ trốn trong hang trong sự kinh hoàng (Ê-sai 2:19-22), trái đất sẽ bị rung chuyển và có thể bị dịch chuyển khỏi quỹ đạo của nó (Ê-sai 13:13), và trái đất sẽ trở nên gần như trống rỗng và hoàn toàn hoang tàn (Ê-sai 24:1 , 3, 6). Ê-sai cũng nói về Ngày của Chúa là thời điểm chiến tranh (Ê-sai 31:8-9). Những sự kiện này cũng được mô tả trong bảy tiếng kèn của Khải huyền 8-9.

Đức Chúa Trời tiết lộ thêm qua Ê-sai rằng “con gái của Ba-by-lôn” sẽ bị hủy diệt trong Ngày của Chúa (Ê-sai 47:1, 5, 7, 9). Những câu này gần giống với những câu trong Khải Huyền 18:7-8, 17-19, 21. [Ba-by-lôn](#) này là Đế Quốc cuối cùng của thời kỳ cuối cùng và hệ thống tôn giáo của nó sẽ bị hủy diệt khi Đấng Christ tái lâm.

III. Ngày của Chúa(2)

Những lời tiên tri về Ngày Chúa đến có thể được tìm thấy trong các tác phẩm của nhiều nhà tiên tri trong Cựu Ước, và Ê-sai cũng không ngoại lệ. Chủ đề này được đề cập từ chương 2 đến chương 66. Hầu hết các lời tiên tri về Ngày của Chúa đều dành cho một sự kiện chưa đến. Những điều này báo trước về thời kỳ xảy ra những sự kiện kinh hoàng và đáng sợ dẫn đến sự tái lâm của Đấng Christ. Nhiều người nghĩ đó là “ngày tận thế”, mặc dù nó thực sự chỉ là sự kết thúc của thời đại gian ác hiện nay.

Ê-sai giải thích rằng Ngày của Chúa sẽ kéo dài một năm (Ê-sai 34:8 ; Ê-sai 61:2 ; Ê-sai 63:4). Nguyên tắc một ngày trong một năm trong lời tiên tri cũng áp dụng cho Ngày của Chúa (Dân số ký 14:34; Ê-xê-chi-ên 4:6). Đó là năm “sự báo thù của Chúa” hay cơn thịnh nộ của Chúa (Khải Huyền 6:17).

III. Ngày của Chúa(3)

Thời kỳ thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt khi “tiếng kèn lớn sẽ thổi” (Ê-sai 27:13) và Chúa Giê-su Christ sẽ trở lại thế gian (Khải huyền 11:15).

Trong khi Ngày của Chúa thường tập trung vào cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (sự trừng phạt sẽ đến với kẻ không vâng lời trong một năm trước khi Đấng Christ trở lại), thuật ngữ này cũng được giảng sử dụng một cách rộng rãi hơn trong Khải huyền 1:10 để mô tả tất cả các các sự kiện—bao gồm cơn thịnh nộ của Thượng Đế, Thiên niên kỷ và các sự kiện sau đó—sẽ xảy ra sau khi Đấng Christ trở lại. Hầu như mọi nhà tiên tri trong Cựu Ước đã cảnh báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời vào Ngày của Chúa cũng nói về hòa bình và thịnh vượng được khôi phục sẽ theo sau sự phán xét.

IV. Vương Quốc của Chúa(1)

Chủ đề chính cuối cùng được đề cập trong Ê Sai là [Vương Quốc của Chúa Giê Su Christ](#) sẽ mở ra khi Ngài trở lại. Từ “vương quốc” không được dùng trong Ê-sai, nhưng thời đại tương lai này được mô tả trong nhiều chương từ đầu đến cuối sách Ê-sai.

Sau đây là một số lời tiên tri về Vương quốc sắp đến này:

- Chúa sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên tất cả các quốc gia, dạy con người đường lối của Ngài và phán xét giữa các quốc gia (Ê-sai 2:2-4).
- “Chồi/Nhánh” sẽ thiết lập Giê-ru-sa-lem và những người sống ở đó thành thánh (Ê-sai 4:2-6).
- “[Vương](#) quốc sẽ ở trên vai Ngài.” Ngài sẽ được gọi là “Chúa Bình An” và “sự gia tăng quyền lực của Ngài sẽ vô tận” (Ê-sai 9:6-7).
- Tất cả các loài động vật sẽ sống hòa thuận với con người và với nhau, và “thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:6-9).
- Chúa sẽ tái định cư Y-sơ-ra-ên trên đất của họ (Ê-sai 14:1-2).
- Người điếc sẽ nghe, người mù sẽ thấy, và dòng dõi của Gia-cóp sẽ “thánh hóa” danh Chúa (Ê-sai 29:18, 22-24).

IV. Vương Quốc của Chúa(2)

- Một vị vua và các hoàng tử sẽ cai trị trong nơi ở yên tĩnh và thanh bình (Ê-sai 32:1, 15-18).
- “Sa mạc sẽ ... nở hoa như hoa hồng,” người ốm yếu sẽ được phục hồi, và “nước sẽ trào ra trong đồng vắng” (Ê-sai 35:1-10).

Có rất nhiều lời tiên tri về Nước Đức Chúa Trời từ chương 44 đến chương 66. Đó là một chủ đề rất quan trọng trong sách này. Mọi điều được viết ra đều dẫn đến vương quốc bình an vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và cuối cùng là “trời mới đất mới” (Ê-sai 65:17).

Các chủ đề khác trong Ê-sai

Ngoài bốn chủ đề chính, còn có một vài chủ đề quan trọng khác được đề cập trong sách Ê-sai. Bao gồm các:

- Những lời tiên tri về sự phán xét đến với nhiều quốc gia (Ê-sai 13-24).
- Lu-xi-phe âm mưu lật đổ Đức Chúa Trời (Ê-sai 14:12-14).
- Cuộc xâm lược Giu-đa của San-chê-ríp, thất bại và cái chết của ông, và sự kéo dài tuổi thọ của Ê-xê-chia (Ê-sai 36-39).
- Các chương nói về những người phục vụ và vâng lời Chúa (Ê-sai 25-26, 54, 61-62).

Giáo huấn của Ê-sai về công bằng xã hội(1)

Ngày nay các đoạn trong sách Ê-sai thường được trích dẫn để nói đến công bằng xã hội. Chủ đề này thực sự là một chủ đề trong cuốn sách của ông, bằng chứng là từ công lý được tìm thấy thường xuyên hơn trong văn bản của Ê-sai hơn bất kỳ cuốn sách nào khác của Kinh thánh.

Thúc giục các công dân của Giê-ru-sa-lem hối cải tội lỗi của họ, nhà tiên tri Ê-sai khấn nài họ “hãy tập làm điều thiện; tìm kiếm công lý, quở trách kẻ áp bức; bênh vực kẻ mồ côi, bênh vực người góa bụa” (Ê Sai 1:17, phần nhấn mạnh được thêm vào xuyên suốt).

Mặc dù tìm kiếm công lý là hành động đáng kính của mọi người vào mọi thời, nhưng Ê Sai cũng lưu ý rằng công lý thực sự, lâu dài sẽ đến qua sự trở lại của Chúa Giê Su Christ để cai trị trái đất. Ê-sai giải thích rằng “CHÚA là Đức Chúa Trời công bình” (Ê-sai 30:18).

Giáo huấn của Ê-sai về công bằng xã hội(2)

Khi Chúa Giê-su trở lại để cai trị trái đất, Ê-sai đã tiên tri: “Sự gia tăng của vương quốc và hòa bình của Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt, trên ngai Đa-vít và trên vương quốc của Ngài, để sắp xếp và thiết lập nó bằng sự phán xét và công lý từ lúc đó *trở* đi, thậm chí là mãi mãi. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều này” (Ê-sai 9:7).

Nói về triều đại của Đấng Christ, Ê Sai cũng lưu ý rằng Ngài “sẽ không thất bại cũng không nản lòng cho đến khi Ngài thiết lập *công lý* trên đất; và các miền duyên hải sẽ trông đợi luật pháp Ngài” (Ê-sai 42:4).

Sự liên quan của những lời tiên tri của Ê-sai

Những lời tiên tri của Ê-sai có liên quan đến mọi thế hệ, nhưng chúng chủ yếu chỉ ra thời kỳ cuối cùng khi Chúa Giê-su Christ sẽ trở lại và thiết lập Nước Đức Chúa Trời. Những lời cảnh báo về Ngày của Chúa và những lời cảnh báo cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa có liên quan đến chúng ta ngày nay.

Nếu lưu ý đến những lời cảnh báo này của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể yên tâm về những lời hứa về lòng thương xót và [sự cứu rỗi](#) qua Chúa Giê-su Christ được giải thích trong sách Ê-sai.