



NEHEMIAH

THE WALL WAS FINISHED IN 52 DAYS

Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện tối Thứ Tư 08June2022 @ 7:30PM-8:30PM
Thảo Nguyễn soạn.

Nê-hê-mi

Từ Chốn Lưu Đày Trở Về Xứ Sở Để Xây Dựng Lại Các Bức Tường Thành.

Tác giả: Người ta cho rằng chính E-xơ-ra là tác giả sách này.

Ngày viết: Sách Nê-hê-mi có khả năng được viết từ năm 445 đến năm 420 trước Công nguyên

Mục đích viết:

Sách Nê-hê-mi, một trong những sách lịch sử của Kinh thánh, tiếp tục câu chuyện về sự trở lại của dân Y-sơ-ra-ên sau sự giam cầm của người Babylon. Tường thuật lại việc xây dựng lại bức tường thành Giê-ru-sa-lem, thành phố thủ đô của Giu-đa.

Cùng với nhau, Nê-hê-mi và E-xơ-ra, người đã lãnh đạo sự phục hưng tâm linh của người dân, đã chỉ đạo việc khôi phục chính trị và tôn giáo của người dân Y-sơ-ra-ên ở quê hương của họ sau khi trở về từ Babylon.

Nê-hê-mi

Tóm tắt ngắn gọn:

➤ Nê-hê-mi là một người Do Thái ở Ba Tư khi nghe người ta nói với ông rằng Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem đang được xây dựng lại. Nê-hê-mi trở nên lo lắng khi biết rằng không có bức tường nào để bảo vệ thành phố. Nê-hê-mi xin Chúa dùng ông để cứu thành phố. Đức Chúa Trời đã đáp lại lời cầu nguyện của ông bằng cách làm dịu trái tim của vua Ba Tư, A-ta-xét-xe, người không chỉ ban phước lành cho ông mà còn cho cả những vật dụng được sử dụng trong dự án. Nê-hê-mi được vua cho phép trở về Giê-ru-sa-lem, nơi ông được phong làm thống đốc.

➤ Bất chấp sự phản đối và cáo buộc, bức tường được xây dựng và kẻ thù im lặng. Những người được Nê-hê-mi soi dẫn, đã cung cấp một phần mười tiền bạc, vật tư và nhân lực để hoàn thành bức tường *trong 52 ngày*, bất chấp nhiều sự phản đối. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì Giê-ru-sa-lem lại rơi vào tình trạng bội đạo khi Nê-hê-mi rời đi một thời gian. Khi trở về Giê-ru-sa-lem, Nê-hê-mi nhận thấy những bức tường thành vững chắc nhưng dân chúng lại yếu ớt. Nê-hê-mi đặt ra nhiệm vụ dạy đạo cho mọi người một cách chân thật và cứng rắn. *“Tôi quở trách, nguyên rửa họ, thậm chí đánh một vài người và bứt tóc họ. Tôi buộc họ thề nhân danh Đức Chúa Trời: “Anh em không được gả con gái mình cho con trai họ, cũng không được cưới con gái họ cho mình hoặc con trai mình.” (13:25).*

➤ Nê-hê-mi tái lập sự thờ phượng thật qua lời cầu nguyện và bằng cách khuyến khích dân chúng phục hưng bằng cách đọc, học, và làm theo Lời Chúa.

Nê-hê-mi

Những câu chính:

[Nê-hê-mi 1: 3](#) , "Họ cho biết những anh em thoát nạn tù đày, ở lại trong xứ, hiện nay sống trong cảnh hoạn nạn, nhục nhã. Tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát, cổng thành cháy rụi."

[Nê-hê-mi 1:11](#) , " Lạy Chúa, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con và của các tôi tớ Chúa vẫn hết lòng kính sợ danh Ngài. Hôm nay, xin cho con được may mắn, được hoàng đế đoái thương." (Lúc ấy tôi là người dâng rượu cho hoàng đế).

[Nê- hê-mi 6: 15-16](#) , "Ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, tường thành sửa xong. Công tác này thực hiện trong **năm mươi hai ngày**.¹⁶Khi kẻ thù chúng tôi, những dân tộc láng giềng nghe tin này đều chán nản, hổ thẹn, vì biết rằng công tác này hoàn tất được là nhờ Đức Chúa Trời của chúng tôi giúp đỡ."

Israel in Captivity



Có ba lần hồi hương:

1. 538 T.C.. Xô-rô-ba-bên cùng với 42.360 người Do-thái, 7337 nô tớ, 200 ca công, 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà, 6720 con lừa và 5400 khí dụng bằng vàng, bằng bạc đã bị cướp mất ở Giê-ru-sa-lem.
2. 457 T.C.. E-xơ-ra với 1754 người nam, 100 ta-lâng vàng, 750 ta-lâng bạc, kể cả lễ vật của vua. Không nói có đàn bà, con trẻ cùng đi hay chẳng. Hành trình hết 4 tháng.
3. **444 T.C.. Nê-hê-mi, với tư cách trấn thủ và có một đội quân hậu vệ, đã trở về xây lại thành Giê-ru-sa-lem, có vách lũy kiên cố, các khoản kinh phí do Vua Ba Tu chịu.**



Đế quốc Ba-by-lôn (606-536 T.C.).



Hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. Bắt dân Giu-đa đi làm phu tù.

Đế quốc Ba-tư (536-330 T.C.).



Đế chế Ba Tư bao gồm nhiều khu vực. Nó bao gồm các quốc gia ngày nay là Israel, Jordan, Syria, Iraq, Iran Afghanistan, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đế quốc Ba-tư đã tồn tại được 200 năm (536-331 T.C.).

Các vua Ba-tư là:

- **Si-ru** (538-529 T.C.). Chiến thắng Ba-by-lôn (536 T.C.).
Đưa Ba-tư lên địa vị đế quốc bá chủ thế giới.
Cho phép dân Do-thái trở về quê hương, để được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai.
- **Cambyses** (529-522 T.C.). Người ta tưởng rằng ông thời là **At-ta-xét-xe**.
có chép ở E-xơ-ra 4:7, 11, 23 đã ra lệnh ngưng việc xây cất Đền .
- **Đa-ri-út I** (*Hystaspes*) (521-485 T.C.).
Cho phép hoàn thành Đền thờ (E-xơ-ra 6).
- **Xet-xe** (A-suê-ru) (485-465 T.C.). Nổi tiếng vì đã giao chiến với người Hy-lạp.
Ê-xơ-tê là hoàng hậu của ông. **Mạc-đô-chê** là thủ tướng của ông.
- **At-ta-xét-xe I** (*Longimanus*) (465-425 T.C.). Rất khoan hồng đối với dân Do-thái.
Cho phép Nê-hê-mi, quan tể tướng của mình, xây lại thành Giê-ru-sa-lem.
- **Xet-xe II**(424);**Đa-ri-út II**(*Nothius*) (423-405);**At-ta-xét-xe II**(*Mnemon*) (405-358);
At-ta-xét-xe III (*Ochus*) (358-338); *Arses* (338-335).
- **Đa-ri-út III** (*Codomanus*) (335-331). Ông bị **Alexandre** đại đế đánh bại năm 331 T.C.,
tại trận *Arbela* nổi danh trong lịch sử, gần vị trí thành Ni-ni-ve.

Đó là lúc Ba-tư sụp đổ và Hy-lạp dấy lên.



Ha-na-ni với vài người Giu-đa đến thăm Nê-hê-mi



✓ Năm thứ hai mươi, nhằm tháng Kít-lơ, xảy khi tôi (Nê-hê-mi) đương ở tại kinh đô Su-sơ.

✓ Ha-na-ni cùng vài người từ Giu-đa đến thăm tôi.

✓ Tôi hỏi thăm họ về tình hình những người Giu-đa không bị bắt đi đày, và tình hình thành phố Giê-ru-sa-lem.

✓ Họ cho biết những anh em thoát nạn tù đày, ở lại trong xứ, hiện nay sống trong cảnh hoạn nạn, nhục nhã.

✓ Tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát, cổng thành cháy rụi.

Đoạn 1 **khóc nhiều ngày, kiêng ăn, cầu nguyện với Đức Chúa Trời**



Đoạn 1 **Bài cầu nguyện của Nê-hê-mi cho dân Y-sơ-ra-ên**



Đoạn 1 **Bài cầu nguyện của Nê-hê-mi cho dân Y-sơ-ra-ên**

- ✓ Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ, là Đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ với người nào kính mến và vâng giữ các điều răn của Ngài!
- ✓ Xin mắt Chúa đoái thương và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Chúa, đang ngày đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các đầy tớ Chúa ở trước mặt Chúa và xưng các tội của chúng con là dân Y-sơ-ra-ên đã phạm với Ngài. Thật, con và tổ phụ đã phạm tội.
- ✓ Chúng con có làm những việc đòi bại chống lại Chúa, không vâng giữ điều răn, các quy định và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa.
- ✓ Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa rằng: 'Nếu các con phạm tội, Ta sẽ làm các con tan lạc giữa các dân tộc;
- ✓ còn nếu các con trở lại với Ta và vâng giữ các điều răn của Ta thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, Ta cũng sẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi Ta đã chọn để danh Ta ngự tại đó.'
- ✓ Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa, mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại.
- ✓ Lạy Chúa, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con và của các tôi tớ Chúa vẫn hết lòng kính sợ danh Ngài. Hôm nay, xin cho con được may mắn, được hoàng đế đoái thương.

Nê-hê-mi dâng rượu cho vua



- ✓ Vào tháng Ni-san, năm thứ *hai mươi triều At-ta-xét-xe*, một hôm tôi đang dâng rượu cho vua, vua hỏi:
 - ✓ Sao mặt ngươi buồn bã như thế? Ngươi không đau ốm chứ? Hay là ngươi có điều sầu muộn trong lòng?
 - ✓ Hoàng đế vạn tuế! Tôi không buồn sao được khi quê cha đất tổ trở nên hoang tàn, công thành bị thiêu hủy.
 - ✓ Hoàng đế hỏi: "Ngươi muốn xin điều gì?" Tôi vội cầu nguyện thầm với Đức Chúa Trời trên trời,
 - ✓ "Nếu vua vừa ý, và nếu tôi được vua đoái thương, xin sai tôi về Giu-đa để xây lại thành có mồ mả của tổ tiên tôi."
 - ✓ Lúc ấy có hoàng hậu ngồi bên cạnh, vua hỏi: "Ngươi đi bao lâu? Chừng nào trở lại?" Tôi định thời hạn, và vua bằng lòng cho tôi đi.

Đoạn 2 Vua trao cho tôi các văn thư gửi các quan tổng đốc



St-Takla.org

- ✓ văn thư gửi các quan tổng đốc tỉnh phía tây sông Ơ-phơ-rát cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi đến Giu-đa
- ✓ ban chiếu chỉ cho A-sáp, người giữ rừng cho vua, bảo ông ấy cấp cho tôi gỗ làm khung cổng thành cạnh đền thờ và làm tường thành cùng nhà mà tôi sẽ ở đó.
- ✓ Vua cũng sai những quan chức và kỵ binh đi với tôi.

Bên kia phía tây sông Ơ-phơ-rát



Sự đến và sự đối lập

2:10 “Khi San-ba-lát, người Hô-rôn, và Tô-bi-gia, là kẻ tội tở Am-môn, hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Y-sơ-ra-ên.”

2:19 “San-ba-lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tội tở Am-môn, và Ghê-sam, người A-rập, được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng: Các người làm chi đó? Các người có ý phản nghịch vua sao?”

San-ba-lát: người Mô-áp, là thống đốc của Sa-ma-ri, tỉnh phía bắc của Giu-đa.

Nhà sử học Do Thái cổ đại Josephus đề cập đến một San-ba-lát, người đã cai trị Sa-ma-ri vào năm 332 trước Công nguyên và là người chống lại Nê-hê-mi.

San-ba-lát được kết nối bằng hôn nhân với các gia đình thầy tế lễ. Nê-hê-mi 13:28

Tô-bi-gia: người Do Thái, là thống đốc của tỉnh Am-môn, phía đông của Giu-đa trong Transjordan. Gia đình Tobiah nổi tiếng vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên với tư cách là những quý tộc Do Thái quyền lực sống ở Transjordan. Tàn tích của bất động sản nguy nga của gia đình Tobiah từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, được đề cập bởi Josephus, đã được khai quật 18 km về phía tây của Am-môn, Jordan hiện nay. E-xo-ra 2:60

Ghê-sam: người Ả Rập, có thể là tù trưởng của một bộ tộc Ả Rập đã định cư gần Samari ở miền Nam Palestine trong thời gian người Do Thái lưu vong ở Babylon. Ông là một liên minh của **San-ba-lát** và **Tô-bi-gia**, kịch liệt phản đối việc xây dựng bức tường dưới thời Nê-hê-mi.



St-Takla.org



- ✓VẬY, TÔI ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM VÀ Ở TẠI ĐÓ BA NGÀY.
- ✓TÔI VÀ MẤY NGƯỜI CÙNG THEO TÔI, BÈN CHỖI DẬY BAN ĐÊM; TÔI CHẴNG CHO AI HAY BIẾT SỰ GÌ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KHIẾN LÒNG TÔI TOAN LÀM VÌ GIÊ-RU-SA-LEM;

những cánh cổng bị thiêu rụi bởi lửa



Ban đêm tôi ra nơi cửa Trũng, đối ngang suối Chó rừng, và đến cửa Phân, xem xét các vách thành của Giê-ru-sa-lem bị hư nát, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt.



Các người hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. ¹⁸ Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành này.

Sửa các vách thành Giê-ru-sa-lem lại



- ✓ Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên.
- ✓ Con cháu của Sê-na xây cất cửa Cá
- ✓ Mê-rê-mốt, con trai của U-ri, cháu của Ha-cốt, lo sửa xây
- ✓ Mê-su-lam, Xa-đốc làm tu bổ, họ sửa xây Giê-ru-sa-lem cho vững bền đến vách rộng.
- ✓ Rê-pha-gia, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, tu bổ
- ✓ Sa-lum, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, và các con gái của người, đều tu bổ.
- ✓ V.v.....

JERUSALEM REBUILT UNDER EZRA & NEHEMIAH

© Mark Barry 2015 | visualunit.me | Please do not republish without permission, but feel free to copy for personal use. Note: this layout is indicative only, as many of the locations mentioned in Nehemiah are difficult to pinpoint precisely.



OTHER LANDMARKS

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|----|---|
| 1 | HOUSE OF JEDIAIAH (Neh. 3:10) | 5 | ASCENT TO THE ARMORY (Neh. 3:19) | 9 | HOUSE OF THE KING (AT THE COURT OF THE GUARD) (Neh. 3:25) |
| 2 | TOMBS OF DAVID (Neh. 3:16) | 6 | HOUSE OF ELIASHIB (Neh. 3:20-21) | 10 | HOUSE OF THE PRIESTS (Neh. 3:28) |
| 3 | ARTIFICIAL POOL (Neh. 3:16) | 7 | HOUSES OF BENJAMIN & HASSHUB (Neh. 3:22) | 11 | MECHULLAM'S QUARTERS (Neh. 3:30) |
| 4 | HOUSE OF MIGHTY MEN (Neh. 3:16) | 8 | HOUSE OF AZAZIAH (Neh. 3:22) | 12 | HOUSE OF TEMPLE SERVANTS (Neh. 3:31) |

Đoạn 4 **Thù nghịch chống trả, lập đảng nghịch dân Giu-đa**



□ Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa:

✓ Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa

✓ Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao?

✓ Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đồng bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao?

□ Tô-bi-gia, người Am-môn, ở bên cạnh người, nói rằng:

✓ Vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền.

Đoạn 4 vách thành dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao



✓ Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao; vì dân sự chuyên thành làm công việc.

Đoạn 4 Thù nghịch chống trả, lập đảng nghịch dân Giu-đa



✓ Từ ngày đó, phân nửa số dây tó tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp; các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa

Đoạn 4 **Thù nghịch chống trả, lập đảng nghịch dân Giu-đa**



✓ Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa; còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi.

✓ Tại nơi nào các người nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta



- ✓ Chúng tôi làm công việc là như vậy; phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc.
- ✓ Mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Giê-ru-sa-lem, để ban đêm chúng phòng giữ, và ban ngày làm công việc.
- ✓ Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.

Nê-hê-mi binh vực kẻ nghèo



✓ Trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn

✓ Chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi, mà vay bạc đặt đóng thuế cho vua

✓ Chúng tôi cũng giống như các anh em Do-thái khác, con chúng tôi cũng như con họ. Nhưng chúng tôi phải bán con trai con gái mình làm tôi mọt. Một số con gái chúng tôi đã bị bán. Chúng tôi không biết làm gì hơn vì đất ruộng và vườn nho chúng tôi thuộc về người khác rồi.”

Nê-hê-mi nhóm lại một hội đồng đảo đối nghịch



✓ Tôi lại nói: điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc, là thù nghịch của chúng ta, sao?

✓ Tôi xin anh em chánh ngày nay, hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn ô-li-ve, và nhà cửa của họ, cùng lời một phần trăm về bạc lúa mì, rượu, và dầu, mà anh em đã bắt họ nộp.

✓ Chúng tôi nói rằng: Chúng tôi sẽ trả lại, và không đòi họ chi hết; chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ, bắt chúng thì phải làm theo như lời hứa đó.

✓ Tôi cũng giữ vạt áo tôi, mà rằng: Phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy giữ hẩn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hẩn; nguyện hẩn bị giữ sạch không như vậy! Cả hội chúng đồng nói: A-men! Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn, dân sự đều làm theo lời hứa ấy

Lòng Thương Cảm Của Nê-hê-mi Với Dân Giu-đa



✓ Từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai đời vua A-ta-xét-xe, **cộng trong mười hai năm**, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn.

✓ Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, đến đổi các đầy tớ họ cũng lần lượt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy; vì có kính sợ Đức Chúa Trời.

✓ Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào; và tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, *vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này.*

✓ Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi! nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này, và làm ơn cho tôi.

Lập mưu hại Ne-hê-mi đến trũng Ô-nô



✓ Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem, là người A-rập, và các thù nghịch chúng tôi khác, hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư hỏng nào nữa, dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa, ² thì San-ba-lát và Ghê-sem, sai đến nói với tôi rằng: Hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ô-nô. Nhưng chúng có ý làm hại tôi.

✓ Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các người?

✓ Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy; song tôi đáp lại với chúng cũng y nhau.

✓ Lần thứ năm, San-ba-lát sai kẻ tôi tớ người, cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay; trong thơ có viết rằng: Ông và người Giu-đa toan nhau dấy loạn; tại cơ ấy, nên ông mới xây sửa vách thành; và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng.

✓ Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. --- Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ.



✓ Tô-bi-gia và San-ba-lát đã mưu sát Sê-ma-gia là một nhà tiên tri giả và nữ tiên tri dụ tội phạm tội, hầu cho chúng nó có cơ đồn tiếng xấu xa, và làm sỉ nhục tôi: “Chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ - Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao?”

✓ Đức Chúa Trời tôi ôi! xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đi-a, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi!



How long was the wall of jerusalem built by nehemiah?
The length of the walls is **4,018 meters** (2.4966 mi), their average height is **12 meters** (39.37 feet) and the average thickness is **2.5 meters** (8.2 feet).

Những Điều Áp Dụng Thuộc Linh trong Sách Nê-hê-mi-Phần I

Tường: được sử dụng như một phương tiện bảo vệ và an ninh.

Cổng: Kiểm soát lối vào hoặc lối ra (lối vào cửa)

➤ **Làm thế nào để chúng ta xây dựng lại những bức tường của chúng ta**

Chúng ta xây dựng lại bức tường của mình thông qua sự cầu nguyện. Chúng ta cần để Chúa Thánh Linh là người gác cổng thuộc linh của chúng ta bởi vì khi Chúa Thánh Linh đứng đó, chúng ta có sự an toàn và bảo vệ.

Chúng ta phải đảm bảo không gian của mình và cẩn thận người chúng ta cho vào và ai chúng ta cho ra ngoài. Không cho phép sự tiêu cực, vô vọng, thất vọng, nghi ngờ và lo lắng vào không gian của chúng ta nhưng thay vào đó chúng ta phải để Thánh Linh vào, và ban cho chúng ta tình yêu, niềm vui, sự bình an, nhẫn nại, dịu dàng, tốt lành, đức tin và tiết độ.

➤ **Chúng ta hãy xây dựng lại những bức tường và cánh cửa của cuộc đời chúng ta**

- ✓ Chúng ta phải cầu nguyện cho gia đình của chúng ta.
- ✓ Các Hội Thánh của chúng ta.
- ✓ Cộng đồng và khu vực lân cận của chúng ta.
- ✓ Trong thành phố và quốc gia của chúng ta.

Thi-Thien 24:7-8 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,
Thì Vua vinh hiển sẽ vào. ⁸ Vua vinh hiển này là ai?

Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.



NEHEMIAH

THE WALL WAS FINISHED IN 52 DAYS

Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện tối Thứ Tư 15June2022 @ 7:30PM-8:30PM
Thảo Nguyễn soạn.



How long was the wall of Jerusalem built by Nehemiah?

The length of the walls is **4,018 meters** (2.4966 mi), their average height is **12 meters** (39.37 feet) and the average thickness is **2.5 meters** (8.2 feet).

Tra các cánh cửa vào



Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa vào

Chọn người cai trị Giê-ru-sa-lem



Nê-hê-mi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho **Ha-na-ni**, em tôi, và cho **Ha-na-nia**, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác.



Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ. Và, thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất.

Cuốn bộ gia phở



Tôi có tìm được một cuốn bộ gia phở của những người trở lên lần đầu

Đoạn 7 Cai số dân Y-sơ-ra-ên trở về Giu-đa với Xô-rô-ba-bên



Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ.

Cửa Nước



Dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước

(Giăng 4:¹³ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; ¹⁴ nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.)

Đoạn 8 E-xơ-ra Đọc luật pháp trước mặt công chúng



Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được.

Đoạn 8 Dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp



5-2

Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp.

Chớ buồn thảm



Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các người.

Kỷ niệm lễ lều tạm



- ✓ Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy;
- ✓ chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giê-ru-sa-lem nghe, rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ô-li-ve và nhánh ô-li-ve rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, và những nhánh cây rậm, đặt làm những nhà lều, y như đã chép.
- ✓ Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im



Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ bảy ngày;

Kỷ niệm lễ lều tạm ?

Lễ lều tạm bắt đầu vào đêm Chủ Nhật và kéo dài trong bảy ngày. Đây là lễ hội thứ bảy và cũng là lễ hội cuối cùng dành cho dân Y-sơ-ra-ên cổ đại và hiện đại.

Lễ còn được gọi là 'Sukkot', là từ tiếng Do Thái có nghĩa là 'gian hàng' hoặc 'lều trại'. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên sống trong lều trong bảy ngày (Lê-vi Ký 23:42) và truyền thống này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay! Ở Israel trong tuần này sẽ có hàng ngàn lều tạm hoặc 'Sukkahs' mà mọi người sẽ ăn tối và đôi khi ngủ trong đó.

Tất cả như một lời nhắc nhở về thời điểm Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên bằng sự hiện diện của Ngài trong sa mạc Sinai khi họ sống trong lều và Chúa đã chu cấp cho mọi nhu cầu của họ.

Nê-hê-mi 9:21 Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng bốn mươi năm trong đồng vắng: chúng chẳng thiếu thốn chi cả; quần áo chúng không cũ rách, và chân chúng chẳng phù lên



Kỷ niệm lễ lều tạm ?



Phục hưng dân sự



- ✓ Ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất.
- ✓ Dòng Y-sơ-ra-ên chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình.
- ✓ Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.
- ✓ Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình; vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác.
- ✓ Kia, ngày nay chúng tôi làm tội mọi; này chúng tôi làm tội trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó

✓ Chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó; các quan trưởng, người Lê-vi, và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho

Sự kết ước lại với Đức Chúa Trời



- ✓ Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nê-thi-nim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ.
- ✓ Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi
- ✓ trong ngày sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật, hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua
- ✓ năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang, và chẳng đòi nợ nào hết



- ✓ Trong ngày sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật, hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua
- ✓ Năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang, và chẳng đòi nợ nào hết

Kết ước lại sự dâng hiến



- ✓ bắt thăm về việc dâng củi lửa, đặng mỗi năm, theo kỳ nhứt định, tùy nhà tổ phụ mình, mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời
- ✓ định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va
- ✓ chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi, và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời
- ✓ Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.

Cai sỏ người Giu-đa trong khắp xứ



- ✓ Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Giê-ru-sa-lem: còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Giê-ru-sa-lem là thành thánh, và chín người kia thì ở trong các thành khác.
- ✓ Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Giê-ru-sa-lem.

Cai số thầy tế lễ và người Lê-vi



Đây là những thầy tế lễ và người Lê-vi, theo Xô-rô-ba-bên trở về

Đoạn 12 **Gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi về Giê-ru-sa-lem**



Khi khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Giê-ru-sa-lem, để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chửa, đàn cầm, và đàn sắt

Khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem



Bảy giờ, tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cảm tạ; một tốp đi về phía hữu trên vách thành, tới cửa Phen.

Khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem



Từ cửa Suối, ở ngay mặt, chúng đi thẳng lên các nấc thành Đa-vít, tại nơi dốc vách thành ở trên đền Đa-vít, và đến cửa Nước về phía đông

Khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem



Đoạn, hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời và những thầy tế lễ cầm kèn, cung những kẻ ca hát tiếng lớn.

Khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem



Trong đời Xô-rô-ba-bên và Nê-hê-mi, cả Y-sơ-ra-ên đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy; cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn

Lòng sốt sắng về luật pháp của Nê-hê-mi





✓ Trong ngày đó, người ta đọc sách Mô-i-se có dân sự nghe; trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Y-sơ-ra-ên, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rửa sả dân Y-sơ-ra-ên (nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rửa sả ra sự phước hạnh).³

✓ Xảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Y-sơ-ra-ên các dân ngoại bang.

Nê-hê-mi Diệt các thứ tộ nạn - 1



✓Vả, trước việc đó, thầy tế lễ Ê-li-a-síp, mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, ⁵ và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới, và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê-vi, kẻ ca hát, và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng giơ lên của thầy tế lễ.

✓Tôi đến Giê-ru-sa-lem, bèn hiểu điều ác mà Ê-li-a-síp vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. ⁸ Tôi thấy điều đó lấy làm cực tộ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tô-bi-gia. ⁹ Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ; kẻ ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu.

Nê-hê-mi Diệt các thứ tệ nạn - 2



✓Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ; vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. ¹¹ Tôi bèn quở trách các quan trưởng, mà rằng: Cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. ¹² Bây giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới, và dầu.

✓Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ, Xa-đốc, ký lục, và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi, coi các kho tàng; còn Ha-nan, con trai của Xác-cua, cháu Mát-ta-nia, làm phó; các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình.

Nê-hê-mi Diệt các thứ tệ nạn - 3



✓Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa, mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả, và các vật nặng, mà đem về Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó.

✓Cũng có người Ty-rơ ở tại đó, đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. Bấy giờ tôi quở trách các người trước vị Giu-đa, mà rằng: Việc xấu xa các người làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày sa-bát? Tổ phụ các người há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các người làm ô uế ngày sa-bát mà tăng thêm cơn thịnh nộ cho Y-sơ-ra-ên!

Nê-hê-mi Diệt các thứ tệ nạn - 4



✓ Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày sa-bát.

✓ Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem

✓ Đoạn, tôi quở trách chúng nó mà rằng: Có sao các người ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các người còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các người. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày sa-bát nữa.

✓ Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày sa-bát ra thánh



✓ Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn, và Mô-áp, làm vợ; con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia.

✓ Tôi quở trách chúng nó, rửa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề, mà rằng: Các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các người!

✓ Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người; người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên: dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội!

Nê-hê-mi Diệt các thú tệ nạn - 6



- ✓ Có một trong các con trai của Giô-gia-đa, cháu Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của San-ba-lát, người Hô-rôn(Mô-áp); vì cơ ấy tôi đuổi hẳn khỏi tôi.
- ✓ Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi! xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi.
- ✓ Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang, và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình;
- ✓ cũng khiến dân sự dâng củi theo kỳ nhứt định và các thổ sản đầu mùa.

Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi!

Những Điều Áp Dụng Thuộc Linh trong Sách Nê-hê-mi-Phần II

1. BẮT ĐẦU VỚI CẦU NGUYỆN NGAY LÚC CHÚNG TA KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU KHI NÀO

Nê-hê-mi rất đau lòng vì hoàn cảnh này, nhưng ông không giận người khác hoặc bắt tay ngay vào hành động. Thay vào đó, ông nhịn ăn và cầu nguyện trong nhiều ngày.

2. HÃY NHÂN THỨC RẰNG CÁC KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LỚN HƠN VÀ TỐT HƠN MÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC

Nê-hê-mi cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho ông trước mặt vua Ba-tư. Sau đó, ông dâng rượu cho nhà vua và yêu cầu được phép đến Jerusalem và tham dự công việc xây dựng lại bức tường. Nhà vua chấp thuận yêu cầu của ông và cung cấp cho ông nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm các bức thư ghi lại sự hỗ trợ của nhà vua và các vật phẩm để xây dựng lại.

3. HÃY NHỚ RẰNG KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ

Vào thời điểm Nê-hê-mi trở về Giê-ru-sa-lem, Y-sơ-ra-ên đã trải qua nhiều năm xung đột bên trong và tội lỗi cũng như xung đột bên ngoài rất lâu dài. Nhưng Nê-hê-mi đã thay đổi được cục diện tâm linh của dân sự và đem lại sự phục hưng cho dân tộc Y-sơ-ra-ên.